

Wat bedoelt u met
**BEHOUDEN
WORDEN?**

Een uitgave van Ambassador College

Wat bedoelt u met
**BEHOUDEN
WORDEN?**

door Herbert W. Armstrong

Dit boekje mag niet verkocht worden.
Het is een kosteloze publikatie uitgegeven in het algemeen belang door de theologische faculteit van Ambassador College.

AMBASSADOR COLLEGE PRESS
Pasadena, Californië

Wist u dat niet één op de honderd mensen weet wat dat betekent — hoe men het ondergaat of wannéér men behouden wordt? Wees er niet te zeker van dat u het weet! Hier is nu eens voor altijd de waarheid, die zo duidelijk gemaakt is dat u deze werkelijk zult begrijpen!

ZOU u, ja u, zelf deze vragen kunnen beantwoorden? Als iemand u zou vragen uw Bijbel open te slaan om hem precies te tonen waar in de Bijbel staat dat „behouden worden” betekent naar de hemel gaan — zou u dat kunnen?

Is behoud een plaats, een bestemming, een toestand, een beloning — of wát? . . . en wáár zou u in uw Bijbel gaan zoeken om het te vinden? Weet u het wel zeker?

Zou u uw Bijbel kunnen openslaan en een vragensteller kunnen tonen waar in de Bijbel staat *wanneer* u behouden wordt? Wordt u het feitelijk *nu*, of als u sterft, of bij Christus' wederkomst — of op een ander tijdstip? Dit boekje zal het u duidelijk uiteenzetten.

Laten we dit duidelijk maken!

Godsdienstige mensen spreken over „behouden worden”. Maar zelfs de meeste godsdienstige mensen begrijpen niet méér van wat de Bijbel over behoud leert — de werkelijke betekenis van het woord „behoud” — dan een zekere jongeman van een andere godsdienstige uitdrukking afwist.

„Ik heb gisteravond bij een opwekkingsamenkomst mijn hart aan de Heer gegeven”, zei hij tegen mij.

„Wat *bedoel* je met je hart aan de Heer geven?” zei ik. „Hoe deed je dat precies? Heb je je hand naar binnen gestoken, je hart eruit gehaald en het aan de Heer gegeven — en was Hij in hoogsteigen persoon aanwezig?”

„Wel, eh — eh”, stamelde hij verward, „eh — wel, nee, dat heb ik niet gedaan”.

„Maar wat heb je dan wél gedaan? Hóe heb je je hart aan

de Heer gegeven?" Hij stamelde iets anders en zei toen dat hij het niet wist.

Zo gaat het met heel wat mensen die zeggen: „Ik ben behouden". In werkelijkheid weten ze niet wat ze met „behouden worden" bedoelen.

Weet u wat de Bijbel over behoud leert? Miljoenen oprechte mensen hebben *verondersteld* dat zij het wisten en toch zijn ze misleid tot het aannemen van een schijnbehoud.

Het wordt tijd eens naar het duidelijke WAAROM, WAT, HOE en WANNEER te vragen, zodat u het klaar en duidelijk in uw eigen Bijbel kunt lezen! Waaróm zou het belangrijkste in het leven iets vaags, mysterieus, bijgelovigs, etherisch en nietszeggends zijn?

Ik zal het — aan de hand van uw Bijbel — duidelijk maken! Bereid u dus voor op een schok! En geloof mij niet — geloof de Bijbel!

Wat „behouden worden" betekent

Hoewel de echte waarheid uit de Bijbel moet komen, kunnen definities die het woordenboek geeft enige hulp bieden. Van Dale definieert „behouden" als: behoeden, redden, onttrekken aan gevaar. „Redden" als: behouden voor het eeuwig heil. Heil wordt gedefinieerd als „behoudenis voor de ziel" en „verlossing uit de macht der zonde".

Nu moeten we de bijbelse definitie van *zonde* leren kennen en zien wat de Bijbel omtrent de macht — de geestelijke gevolgen ervan — onthult. Wat die macht ook is, Van Dale zegt dat behoud of heil u eruit verlost — en hierin bevestigt de Bijbel de definitie van het woordenboek. „Behouden" betekent ook „onttrekken aan gevaar" en ook hierin, zoals we zullen zien, bevestigt de Bijbel de definitie.

Maar waarom moet u uit de macht van de zonde verlost worden? En indien u een onsterfelijke ziel bent — uw eigenlijke „ik", dat huist in uw lichaam, uw tijdelijk omhulsel, zoals het populair heet — waarom moet uw ziel dan *aan gevaar onttrokken worden*? Wat heeft dit met u te maken?

Veronderstel eens dat u zou zeggen: „Kijk eens, ik ga niet naar de kerk, ik doe nergens aan. Waarom zou ik me inlaten met

al die godsdienstige begrippen zoals 'zonde' en 'behoud' en de macht van de zonde?"

Gaat dit alleen godsdienstige mensen aan?

Wat U ermee te maken heeft

De almachtige God die het menselijk leven — óók het uwe — ontwierp, schiep en onderhoudt, zegt het volgende: „Want zij hebben *allen* gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods” (Rom. 3:23).

Dat gaat u aan!

Nu, op dit ogenblik, heeft u er waarschijnlijk geen idee van wat bedoeld wordt met „de heerlijkheid Gods” die u gederfd heeft. Uw ogen zullen werkelijk van verbazing opengaan wanneer het u duidelijk gemaakt wordt.

Maar, wat zonde ook is, u heeft gezondigd. Alle mensen hebben gezondigd. Alleen Christus is uitgezonderd. Dit gaat u aan. En dat het heil de mens verlost uit de macht van de zonde (en de Bijbel bevestigt dit zoals we zullen zien), laat Gods Woord u dan vertellen wat die macht is.

Het is duidelijk en simpel. Hier is het: „Want de bezoldiging [het loon] der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus onze Heer” (Rom. 6:23).

Maar waarom heeft u juist het tegengestelde gehoord en mogelijkwijs geloofd? Ziet u dat? — léés het in uw eigen Bijbel! Laat het tot u doordringen! Het loon dat u zult moeten betalen als u gezondigd heeft — de macht die de zonde over u heeft — is de dood! Waarom leren dan zoveel godsdienstige richtingen precies het tegengestelde van wat er in de Bijbel staat — waarom leren zij dat het loon van de zonde eeuwig leven in de hel is?

Kijk er nog eens naar, in uw Bijbel! Aan de ene kant is de straf de dood — aan de andere kant is de gift het eeuwige leven. Deze twee zijn elkaars tegengestelde — het is óf het een óf het ander — de dood of het eeuwige leven.

Laat ik op dit punt gekomen nu één ding dat de Bijbel leert, heel duidelijk maken. Enkele van onze vervolgers hebben ons beschuldigd van „een behoud door werken” — m.a.w. dat we met onze werken behoud kunnen *verdiene*n. Ik wil hier klaar en duidelijk stellen dat u met uw „werken” — uw *boze* werken — wel iets verdient, maar het is geen behoud — wat u ermee verdient

— het loon dat u ermee verdient — is de dood, *géén* behoud!

Laten we dit punt goed begrijpen: eeuwig leven is *niet* iets dat u kunt *verdiene*n, het is *Gods gave* door Christus! Dat is de duidelijke leer van uw Bijbel!

Nogmaals — in uw Bijbel staat zeer duidelijk „de *genadegift* Gods is het eeuwige leven”. Dit vers (en alle andere in de Bijbel die hierop betrekking hebben stemmen met elkaar overeen) zegt duidelijk dat wat u — als een gift — door Gods genade *ontvangt*, het eeuwige leven is. Er staat hier dat het eeuwige leven iets is dat u als een gift van God *verkrijgen* moet! Daarom is behoud feitelijk het „eeuwige leven” — een gift! Maar weet u dat veel mensen in feite ontkennen dat eeuwig leven slechts als Gods genadegift door Christus komt? Zij zeggen dat u het eeuwige leven reeds bezit. Zij zeggen dat u een „onsterfelijke ziel” heeft of bent!

Ja, dat is verbazingwekkend!

Dit is belangrijk! Dit is de kern van de hele zaak — van het leven — van de reden van ons bestaan! Als u een onsterfelijke ziel heeft of bent — als u reeds eeuwig leven bezit — dan is de Bijbel niet waar wanneer er duidelijk staat dat het eeuwige leven een gift van God is. Wat degenen die „gered” worden volgens de Bijbel als Gods gift door Jezus Christus ontvangen is het eeuwige leven. Behouden worden is dus feitelijk het ontvangen van iets dat u nu niet heeft — het eeuwige leven.

Toch misleid een alom verbreide leer de mensen ertoe te geloven dat zij niet van de dood gered hoeven te worden door de vrije genade van Christus — door Zijn vergoten bloed. Zij zeggen, zoals Satan Eva bedroog, dat u geenszins zult sterven, dat u een onsterfelijke ziel bent of heeft!

Zie maar wat hierover in uw Bijbel staat!

Het wordt tijd dat u zich niet meer laat misleiden door de leringen van een op godsdienstig gebied misleide wereld. Kijk in uw Bijbel. Geloof God!!

Waaróm u hulpeloos bent

Er staat nergens in de Bijbel dat u een „onsterfelijke ziel” bent of heeft.

Hoe komt het dat godsdienstige mensen dan voortdurend spreken over „uw onsterfelijke ziel”, over „naar de hemel gaan”,

over „onze geliefde overledenen die nu bij de Heer zijn” en vele andere van zulke dingen die verondersteld worden de fundamentele dogma's van het christendom te zijn — hoewel ze u geen enkele keer zo'n leer in de Bijbel hebben aangetoond! Zij *praten* over deze leerstellingen alsof ze waar zijn. Zij brengen u ertoe deze leerstelling zonder meer aan te nemen en te veronderstellen dat ze uit de Bijbel kwamen.

Wát leert de Bijbel evenwel over de ziel? Wilt u het in uw eigen Bijbel lezen? Geloof mij niet op mijn woord — geloof God!

Lees het in Ezechiël 18:4: „De ziel, die zondigt, die zal sterven”. Ja, nogmaals, het loon van de zonde is de DOOD — die ziel, die zondigt, die zal STERVEN!

De waarheid over de ziel is zo belangrijk dat God het twee keer heeft laten optekenen. Sla nu Ezechiël 18:20 op: „De ziel, die zondigt, die zal sterven”. Zielen zijn niet onsterfelijk. Uw Bijbel zegt dat ze kunnen sterven!

Maar iemand die misleid is kan zeggen: „Dat staat in het Oude Testament”. Lees in het NIEUWE Testament dat ALLE Schrift — alles wat Timotheus van jongs af aan had geweten — van God is ingegeven (2 Tim. 3:15-16).

Nogmaals, in het Nieuwe Testament zei Jezus zelf: „Vreest veel meer Hem, Die beide *ziel* en lichaam kan *verderven* in de hel” — een vuur dat hen zal verteren — hen zal doen sterven! O, beslist, de Bijbel leert dit soort van hellevuur, maar niet het soort waar men voor altijd brandt en toch nooit opbrandt (Matth. 10:28). Laten we Jezus Christus gelóven wanneer Hij zegt dat zielen verdorven, vernietigd, kunnen worden. Zielen zijn niet onsterfelijk!

Wat is een ziel? Zie Genesis 2:7: „En de Heer God had de mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens; also werd de mens tot een levende ziel”. De mens *is* een ziel. Wat uit het stof der aarde gevormd was, werd een ziel. De ziel werd uit *materie* gevormd. De ziel is *geen* geest. Zij is stoffelijk en kan sterven.

Het volgende mag als een verrassing komen: niet alleen is het waar dat er nergens in de Bijbel zo'n uitdrukking voorkomt als „onsterfelijke ziel” of „onsterfelijkheid der ziel”, maar het woord „onsterfelijk” komt in de Bijbel helemaal niet voor.

Verder komt het woord „onsterfelijkheid” slechts vijf keer in

al onze Nederlandse Bijbels voor. In Romeinen 2:7 (*Petrus Canisius-vert.*) zult u lezen dat het iets is om naar te streven. Natuurlijk! Het is een gift van God, Die het te geven heeft! U hoeft niet naar iets te streven dat u reeds hebt. (Andere vertalingen gebruiken hier en in 2 Timotheus 1:10 de synoniemen „onvergankelijkheid” en „onverderfelijkheid”). In 1 Corinthe 15:53 en ook in vers 54 is onsterfelijkheid iets dat degenen die „gered” zijn ten tijde van de opstanding aandoen. In 1 Timotheus 6:16 wordt gesproken van de opgestane en verheerlijkte Christus Die, alléén, van al degenen die als mens geboren zijn, onsterfelijkheid bezit. En tenslotte in 2 Timotheus 1:10 (*Petrus Canisius-vert.*) is onsterfelijkheid iets dat Jezus Christus aan het licht heeft gebracht — voor ons mogelijk heeft gemaakt te ontvangen — door middel van het Evangelie.

De Bijbel leert dus dat de ziel niet onsterfelijk is, maar sterfelijk, als straf voor de zonde onderworpen aan de dood!

Waar staat u nu bij dit alles? Laten we eens zien.

Allen hebben gezondigd. Daar bent ook u bij inbegrepen. De straf is de dood! U bezit geen eeuwig leven op grond van uw natuurlijke geboorte. Christus zei: „Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees” (Joh. 3:6). U bent dus alleen maar sterfelijk, stoffelijk VLEES. U bent „uit de aarde — aards” (1 Cor. 15:47). Het leven waarmee u werd geboren, is slechts een tijdelijk, chemisch bestaan! U leeft door lucht in en uit uw longen te ademen — de adem des levens.

U bent slechts één ademtucht verwijderd van de dood — het ophouden van het bestaan dat wij „leven” noemen. Als u stopt met ademen, kunt u geen tien minuten meer in leven of bij bewustzijn blijven. Er is geen onsterfelijke ziel die u in leven of bij bewustzijn zal houden. U BENT een ziel (Gen. 2:7) die gezondigd heeft en derhalve zal sterven, tenzij die ziel door Christus' genade van de dood gered zal worden.

Als uw volgende hartslag niet komt, is er niets in u om u tien minuten langer in leven te houden. U bestaat door het inademen van lucht en door de circulatie van bloed dat gevoed wordt door voedsel en water. U heeft slechts een tijdelijk, chemisch bestaan. U bent als een klok die opgewonden is en nu afloopt. U weet niet welke seconde deze zal stoppen!

U kunt uzelf in het geheel geen leven geven aan gene zijde

van dit aflopende chemische bestaan. Er is geen eeuwig leven inherent in u. Niets wat u kunt doen zal het voortbrengen, het geven, of het verdienen. U kunt het niet verkrijgen door uw eigen werken!

Wat uw eigen werken voor u gedaan hebben is het verdienen van de doodstraf. En het is een eeuwig dood — een eeuwig straf!

Het is geen „eeuwige bestraffing” terwijl u in leven bent, maar een eeuwig straf in de dood (Matth. 25:46). (De Nieuwe Vertaling, alsmede die van prof. Brouwer, de Petrus Canisius- en Willibrordvertalingen geven deze tekst correct weer als „eeuwige straf”, waar de Statenvertaling „eeuwige pijn” heeft.)

Let erop dat Jezus zei dat die straf, de dood, eeuwig zal voortduren — een „eeuwige straf”. In 2 Thessalonicensen 1:8-9, wordt er nogmaals over gesproken dat degenen die Gods heil verwerpen, met „eeuwig verderf” gestraft zullen worden. Die straf is geen leven in marteling, maar verderf of vernietiging die definitief, totaal en voor altijd zal zijn.

GOD — en God alléén — bezit onsterfelijkheid! In plaats van lichtvaardig de heidense leerstelling van de „onsterfelijkheid van de ziel” aan te nemen, moet u nogmaals 1 Timotheus 6:16 opzoeken waar u het met uw eigen ogen in uw eigen Bijbel kunt lezen! De opgestane Christus, Hij alléén, heeft van allen die als mens geboren werden, onsterfelijkheid. God heeft onsterfelijkheid — inherent leven, in Zichzelf (Joh. 5:26). Hij heeft aan de Zoon, Jezus Christus, ook gegeven, leven in Zichzelf te hebben. En alleen God kan u eeuwig leven verlenen! Het komt tot u door Christus.

Maar hoe zult u nu naar God gaan? Uw zonden van vroeger hebben u niet alleen tot de doodstraf veroordeeld — ze hebben ook een onoverkomelijke muur tussen u en God opgetrokken. Ze hebben u van alle toegang tot God afgesneden!

Lees het in uw eigen Bijbel: „Ziet, de hand des Heren is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen; en Zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen u en tussen uw God, en uw zonden verbergen het aangezicht van u, dat Hij niet hoort” (Jesaja 59:1-2).

HOE zoekt men God?

Op welke wijze zult u, als deze muur tussen u en God staat, dan naar God gaan om eeuwig leven te verkrijgen?

Weer antwoordt Jesaja: „Zoekt de Heer, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. *De goddeloze verlate zijn weg*, en de ongerechte man zijn gedachten... Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de Heer” (Jesaja 55:6-8).

Nu zoekt u dus God, opdat u eeuwig leven van Hem zou verkrijgen. U bekeert u! U verlaat uw levenswijze en keert u naar Gods weg — u denkt tenminste dat u dit doet. Maar iets ontbreekt er nog aan! U bent nog steeds afgesneden! De muur is er nog steeds! Weet u waarom?

Op dit punt aangekomen is het nodig dat wij even stoppen om erachter te komen wat er bedoeld wordt met dat woord „zonde”.

Bent u eerlijk gezegd niet een beetje in de war geraakt door deze religieuze terminologie? U hoort spreken over „zonde”, „behouden worden”, „onder de wet of onder de genade”, „rechtvaardigmaking”, „geheiligd”, „hemel”, „hel”, „uitverkiezing” en tientallen andere termen. Zijn deze niet vrij vaag voor u geweest — nogal nietszeggend? Weet u dat de meeste godsdienstige mensen die al deze religieuze woorden gebruiken, net zo min als u weten wat deze in werkelijkheid betékenen?

Wat verstaat u onder ZONDE?

Wij begonnen met de tekst aan te halen: „Zij hebben ALLEN gezondigd”. We zeiden dat ook u daarbij begrepen was!

Maar wat is zonde? Waarom hoort u, als er gepreekt wordt, dit niet uitleggen en duidelijk en begrijpelijk maken? Waaróm worden deze godsdienstige termen meestal zo onnauwkeurig, vaag en nietszeggend gebruikt?

Laten we daarom de Bijbel weer eens raadplegen en zien of daar ergens een vers voorkomt waarin het begrip „zonde” omschreven wordt.

U vindt het in 1 Johannes 3:4 waar staat dat de zonde de ongerechtigheid is. Dit woord geeft evenwel de Griekse grondtekst onvolledig weer en daarom zullen we andere vertalingen

raadplegen. Wat zien we daar? Zowel de Leidse als de Petrus Canisius-vertaling geven het weer als *overtreding* of *schennis der wet*.

Maar *welke* wet? Dit wordt in Romeinen 7 verklaard.

„Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet.” Met andere woorden, de wet *definieert wat zonde is*. Zonde is het overtreden van de wet. Maar *wélke* wet? Vervolgend met hetzelfde vers: „want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zei: Gij zult niet begeren” (Rom. 7:7).

Hier wordt ons duidelijk gezegd *wélke* wet het zonde is te overtreden. Het is de wet die zegt: „Gij zult niet begeren”. En dat is een directe aanhaling uit Exodus 20:17, in welk hoofdstuk de tien geboden gegeven worden. Die wet is de tien geboden. Het is zonde één van de tien geboden te overtreden.

In vers 12 en 14 van ditzelfde 7e hoofdstuk van Romeinen zult u lezen dat de wet heilig is, rechtvaardig en goed, en dat het een *geestelijke* wet is — een wet van geestelijke levensprincipes!

De gehele geestelijke wet kan uiteraard opgesomd worden in het woord LIEFDE. Dit kan in twee grote geboden verdeeld worden, liefde jegens God en liefde jegens de naaste. De eerste vier van de tien geboden zeggen ons *hóe* we God moeten liefhebben; de laatste zes *hóe* onze naaste lief te hebben. De gehele Bijbel gaat hier verder uitvoerig op in en laat de principes zien die erbij betrokken zijn, zodat de juiste levensweg in zijn geheel ons duidelijk wordt!

Sla nu Romeinen 3:20 op. „Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde”.

Natuurlijk! Een misleidende, algemeen verbreide leerstelling die het tegendeel leert ten spijt, is dit precies wat wij leren. Niemand zal gerechtvaardigd worden door de wet uit eigen kracht te onderhouden. Wij hebben allen gezondigd. Wij kunnen de schuld die wij op ons geladen hebben niet uitwissen — wij kunnen het loon dat wij verdiend hebben — de dood — niet door gehoorzaamheid, goedheid, werken of iets anders dat wij kunnen doen, vermijden.

Laat ik dat goed duidelijk maken! De meeste vrouwen hebben wel een spiegel in hun tasje. Stelt u zich nu een vrouw voor die haar spiegel te voorschijn haalt, een blik op haar gezicht werpt en een vuile veeg ontdekt. Zal ze die veeg dan met haar spiegel proberen af te wassen? Belachelijk? Natuurlijk! Het kijken in de spiegel zal die veeg die er al zit niet afwassen. Waaróm niet? Omdat men er DOOR de spiegel achter komt dat die vuile veeg er is! Gods wet is Zijn geestelijke spiegel. Uw Bijbel zegt duidelijk dat dit zo is (Jakobus 1:22-25). U kijkt in Gods wet. Deze laat het geestelijke vuil in uw hart zien. Als u Gods Woord hóórt, dat leert, weerlegt en verbetert (2 Tim. 3:16), en naderhand niets doet aan het geestelijke vuil dat getoond wordt, staat dit gelijk aan een man die zijn gezicht in een spiegel bekijkt, het vuil ziet — hier kennis van neemt — en dan vergeet hoe vuil hij eruit ziet — en er niets aan doet.

Gods wet is Zijn geestelijke spiegel. Maar door er vandaag op toe te zien dat u niet vuiler wordt, wast u niet het vuil weg dat er al zit. Door vandaag goed op te letten geen straf op u te laden, wist u de straf niet uit die u gisteren opgelopen heeft en al de dagen daarvóór. Dus: „Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem” — waarom niet? „Want door de wet is de kennis der zonde.” Natuurlijk!

Zonde is wetsovertreding. Paulus zou niet gewéten hebben dat het zonde was te begeren, als de wet niet gezegd had: „Gij zult niet begeren”. De functie van de wet is ons te vertellen wat zonde is! Niet om ons te reinigen van de zonde van gisteren of de straf van de zonde van vorig jaar uit te wissen.

Als er een wet is, dan is er ook een *straf* voor de overtreding ervan. En „waar geen wet is, daar is ook geen overtreding” (Rom. 4:15) en zou er ook geen straf kunnen zijn. Indien het loon — de straf — van de zonde de dood is, en de dood is de strafmaat, dan bestaat er een wet. En indien er geen wet wordt geschonden, dan is er geen overtreding en geen straf — en dan hebben we geen Verlosser nodig — geen verlossing *van* de straf.

Wáár kwam de wet dan vandaan? Bij monde van Jakobus zegt God: „Er is een enig wetgever” (Jakobus 4:12). Dat is God. God heeft vele wetten in het leven geroepen, waaronder natuurkundige en scheikundige wetten. De grote wet van LIEFDE is een *geestelijke* wet. Dat is de weg van vrede, van geluk — van

de juiste verhouding tot God en de medemens. Dit is een onverbiddelijke wet, die net zo vast staat en van kracht is als de wetten van de zwaartekracht en de traagheid.

Deze geestelijke wet werd door een liefhebbende God in het leven geroepen om te voorzien in de weg die leidt naar al het goede waarnaar de mens verlangt — vrede, geluk, welvaart, zekerheid, een overvloedig leven. Deze wet te overtreden betekent in de tegenovergestelde richting van vrede, geluk, zekerheid en overvloed gaan — de kant op van strijd, vrees, zorgen, verdriet, lijden en dood. Het uiteindelijke loon dat u met het volgen van deze weg verdient is de dood! Voor alle eeuwigheid! Een eeuwige straf!

Ja, het loon van de zonde is de dood. Maar wij hebben hoop! De gift van God is het eeuwige leven.

Hoe staan we er nu voor? Eeuwig leven kan alleen van God verkregen worden. Dus zoekt u, zoals eerder gezegd, naar God. Maar u staat voor een kolossale, onoverkomelijke muur — uw zonden die u begaan hebt. Voordat u gerechtvaardigd wordt door de vergeving ervan heeft u geen toegang tot God.

Het houden van de wet rechtvaardigt niet!

U bent nog steeds van God afgesneden!

Zoals we zo meteen zullen zien, kunt u een geestelijke wet eigenlijk niet houden met een vleeselijke gezindheid en vleeselijke liefde. Maar zelfs als u dit zou kunnen, dan is uw gehoorzaamheid van thans slechts datgene wat nu van u geëist wordt! Het maakt uw wetsovertreding van vroeger niet goed. Een man die schuldig is bevonden aan het plegen van moord afgelopen maand, wist zijn veroordeling niet uit door deze maand ordelievend te zijn.

Dit is wat uw Bijbel leert! Begrijp dat goed! Al de goede werken in de wereld — het houden van de wet — kunnen u niet vrijspreken van uw vroegere schuld.

Waar bevindt u zich nu? U bent nu ootmoedig en gehoorzaamt Gods wet. U tracht dat tenminste te doen. Is dit noodzakelijk? Dat is heel beslist noodzakelijk! Want als u ongehoorzaam bent — de wet overtreedt — dan zondigt u nog meer. Christus redt ons niet *in* onze zonden, maar *van* onze zonden. Rechtvaardigt gehoorzaamheid u? Duizend maal nee!

Waar bevindt u zich nu? U heeft nog op geen enkele wijze toegang tot God.

U bent behoorlijk hulpeloos, nietwaar?

Hoe u contact krijgt

En nu u dit juiste begin heeft gemaakt — u heeft zich bekeerd — is er een manier waarop u weer contact met God, die eeuwig leven te schenken heeft, kunt krijgen. God heeft deze wereld van zondaars, die van Hem afgesneden was, zo liefgehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon *gegeven* heeft! Vergeet niet dat God eeuwig leven geeft door Christus!

Let nu op Romeinen 5:6: „Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven”.

Jezus heeft nooit Gods wet geschonden. Hij zei dat Hij de geboden van Zijn Vader bewaard had (Joh. 15:10). Hij zei ook dat Hij ons een voorbeeld gegeven had opdat wij zouden leven zoals Hij geleefd heeft. Hij heeft nooit de doodstraf verdiend. Hij heeft Zichzelf nooit van God afgesneden. Toen Hij vrijwillig de doodstraf betaalde, deed Hij dat niet voor enige van Zijn eigen zonden — want die waren er niet. Hij gaf Zijn leven voor u.

Hij betaalde uw straf voor u!

Het leven dat Hij gaf, was het leven van de Schepper van ons allen! God schiep alle dingen door Jezus Christus (Ef. 3:9). Alle dingen — ook alle mensen — zijn door Hem geschapen (Joh. 1:1-3). Daarom was het leven dat Hij aan het kruis gaf meer waard dan het totaal van *alle* andere menselijke levens! Dát is het leven dat voor u stierf — dat uw straf voor u betaalde.

Vervolgend in Romeinen 5:8-10: „Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, *zijnde nu gerechtvaardigd* door Zijn bloed . . .”

„Nu gerechtvaardigd.” Hoe? Door het bloed van CHRISTUS! Als u zich bekeerd heeft en Jezus Christus als persoonlijke Heiland heeft aanvaard, bent u nu reeds gerechtvaardigd!

Maar juist hier vervallen zoveel mensen in dwaling. Zij begrijpen eenvoudig de bijbelse bewoordingen niet. „Gerechtvaardigd” slaat niet op de toekomst — het heeft slechts met uw schuldig verleden te maken! De uitdrukking „gerechtvaardigd zijn” betekent niet „behouden zijn”, zoals we nu zullen zien. Het

betekent niet de gift van leven. Het betekent de gift van vrijspraak van vroegere schuld! Het betekent dat de straf van zonden in het *verleden* begaan, geheel door Christus voor u betaald is!

U stond onder de wet. Zij eiste uw leven op. Ter voldoening van de wet werd Christus' leven genomen in plaats van het uwe. De straf is betaald! U bent niet langer *onder* de wet. De wet heeft geen vordering meer op uw leven! U bent nu onder genade — onverdiende gratie. U bent vrijgesteld van het betalen van de straf, daar Jezus Christus deze voor u betaald heeft! Dit gebeurt niet door uw werken. Het is door Christus' offer. U bent nu vrijgesproken — gerechtvaardigd — het schuldige verleden is van de lei geveegd!

Met andere woorden — de scheidingsmuur tussen u en God is nu neergehaald als gevolg van het feit dat Christus de straf in uw plaats betaald heeft en u Hem nu als uw persoonlijke Heiland aanvaardt. U verkrijgt nu, door het offer van Christus, contact met God — u wordt met Hem verzoend!

Behouden door Zijn DOOD?

Verder met Romeinen 5:9: „Veel meer dan, *zijnde nu gerechtvaardigd* door Zijn bloed, *zullen* wij door Hem *behouden worden*”.

Ziet u dat? U bent reeds gerechtvaardigd. Het verleden is verrekend — de straf is betaald — het contact met God is gelegd. Maar bent u al behouden?

Let op! Er staat, „ZULLEN wij... behouden worden”. *Niet* dat wij reeds behouden zijn. Er staat „zijnde nu gerechtvaardigd”, maar er staat niet „zijnde nu behouden”. Er staat „zullen... worden” — dat betekent in de toekomst! Lees het met uw eigen ogen. Geloof mij niet. Geloof de mensen niet die zeggen dat u nú reeds behouden bent! Geloof alleen deze duidelijke woorden die in uw Bijbel staan!

Het *is* inderdaad duidelijk, vindt u niet?

Nu komt er een verrassing. Zie vers 10: „Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon...” Hier nog eens „verzoend zijn” — voltooide tijd. Niet door onze werken, maar door de dood van Christus. Als u zich waarlijk bekeerd heeft, uw eigen weg verlaten heeft, God heeft gezocht, Christus als uw Heiland heeft aangenomen en Zijn dood

ter betaling van uw reeds begane zonden heeft aanvaard, dan bent u nu reeds verzoend. De bewoording hier luidt dat wij verzoend zijn — voltooid tijd — met God door de dood van Zijn Zoon.

Wat werd door Christus' dood tot stand gebracht? Het voldeed de *straf* — het heeft uw schuldig *verleden* uitgewist. Maar heeft deze dood u *behouden*? Werkelijk? Wacht even — zeg niet direct ja — lees met uw eigen ogen wat er in uw Bijbel staat!

Daar staat, in dezelfde zin: „Veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven”.

Kunt u uw eigen ogen geloven? Daar staat het, in uw eigen Bijbel!

Reeds verzoend, door de dood van Christus; maar dan komt, „*zullen wij . . . behouden worden*” — dat is toekomstige tijd. Nog niet behouden, maar in de *toekomst* zullen we behouden worden door Christus' dood? Kan *dood* LEVEN schenken?

De wetenschap kent geen onwrikbaarder wet dan de wet der biogenese, die zegt dat leven slechts uit leven kan voortkomen. Dood kan geen leven schenken.

Hoe zullen wij — in de toekomst — behouden worden? Door de dood van Christus? Nee! Lees het! „Zullen wij . . . behouden worden *door Zijn leven*”!

Nadat Christus was gestorven, riep God Hem tot het leven terug. Wij worden behouden door Zijn opstanding — door Zijn leven — door een levende Heiland! Lees 1 Corinthe 15:14-23.

Wat bedoelt u met „niet onder de wet”?

Waar bevindt u zich nu? U begint nu vorderingen te maken. U heeft nu werkelijk hoop. U heeft zich bekeerd — u heeft God gezocht en uw eigen weg verlaten — u naar Gods weg gekeerd, zoals deze in heel Zijn wet en door heel Zijn Woord heen wordt gedefinieerd. U heeft Christus als uw persoonlijke Heiland aanvaard en Zijn vergoten bloed voor de vergeving der zonden aangenomen. U bent nu met God verzoend. Uw schuldige verleden is u vergeven — u bent gerechtvaardigd. U bent onder de straf van de door u overtreden wet uit.

Nu lezen we de vraag: „Wat zullen wij dan zeggen? Zullen

wij in de zonde blijven, opdat de genade u te meerder worde?" (Rom. 6:1.) U bent nu onder de genade — onverdiende gratie!

U had alléén de dood verdiend. U had (door uw werken b.v.) geen gratie van de doodstraf verdiend. U heeft door tussenkomst van Christus genade ontvangen.

Zullen we nu in de zonde blijven — d.w.z. de wet blijven overtreden? Het antwoord luidt: „Dat zij verre” (Rom. 6:2).

U stond onder de wet toen die zijn straf eiste. Christus betaalde de straf en voldeed aan de eisen van de wet, en toen u Hem als uw Heiland aanvaardde, stond u niet langer onder de wet, maar onder de genade. Betekent dit nu dat u niet langer verplicht bent de wet te *gehoorzamen* — dat u toestemming heeft te zondigen — dat u de wet kunt overtreden? Vergeet niet dat zonde het overtreden van de wet is.

Lees nu het volgende in uw Bijbel!

„Wat dan? Zullen wij zondigen” — dat betekent volgens de definitie van de Bijbel, zullen wij de wet overtreden — „omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre. Weet gij niet, dat wie gij uzelf stelt tot dienstknechten ter *gehoorzaamheid*, gij dienstknechten zijt van degene, die gij *gehoorzaamt*, óf der zonde” — wetsovertreding — „tot de *dood*” — de straf voor de ongehoorzaamheid aan Gods wet — „of der *gehoorzaamheid* tot gerechtigheid?” (Rom. 6:15-16.)

Daar staat het! We moeten niet terugkeren naar de rebellie tegen Gods onverbiddelijke wet van liefde, Zijn juiste levensweg. Als we dat doen, zijn we wéér onder de wet, weer automatisch veroordeeld tot de doodstraf! Jezus Christus stierf niet om u de vrijheid te geven de wet te blijven overtreden. Wanneer u door Zijn genade vergeving van zonde aanvaardt, is dat alleen voor de zonden uit het verleden! U kunt niet van te voren vergeving verkrijgen van al de wetteloosheid die u willens en wetens in de toekomst mogelijkwijs zou kunnen begaan.

Lees dat in uw Bijbel: „*Door de vergeving der zonden, die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods*” (Rom. 3:25).

Wij hebben vergeving van de zonden die reeds geschied zijn — geen vrijheid om de wet in de toekomst te overtreden.

Waaróm leren sommige godsdienstige mensen tegenwoordig dat christenen gerust dóór kunnen gaan de wet te overtreden?

Waaróm zeggen ze dat GENADE *vrijheid* betekent om Gods wet ongehoorzaam te zijn? Geen wonder dat God het, door Jezus, noodzakelijk vond ons te waarschuwen dat wij ernstig moeten strijden voor het geloof dat eens door Jezus Christus aan de heiligen is overgeleverd — want, zoals u in Judas 3-4 zult lezen, waren er zekere personen binnengeslopen die de mensen misleidden — die genade veranderden in losbandigheid!

Zou een vorst gratie verlenen aan een man die wegens moord veroordeeld is, zodat hij zou kunnen blijven doorgaan mensen te vermoorden? Gods genadige vergeving — Zijn gratie — wordt ons verleend omdat wij ons hebben bekeerd, omdat wij ernstig verlangen ons af te keren van onze wetsovertredingen.

Van nu af aan móeten we dus gehoorzamen — tot gerechtigheid! (Rom. 6:16.)

Toch kunt u niet uit eigen kracht de geestelijke wet op geestelijke wijze houden.

Laten we dit goed begrijpen!

Zo ontvangt u eeuwig LEVEN

U heeft nu contact met God verkregen. U bent sterfelijk, slechts in het bezit van een tijdelijk chemisch bestaan. God alleen heeft eeuwig leven. Leven kan alleen uit leven komen — niet uit de dood. Wat nu?

U dient nu Gods gift van het eeuwige leven te ontvangen. Maar hóe?

Jezus Christus zei dat het voor ons mensen noodzakelijk was dat Hij naar de troon van de Vader in de hemel ging (Joh. 16:7) ten einde ons de heilige Geest van God te kunnen zenden.

Dit vereiste de opgestane levende Christus. Na Zijn opstanding is Jezus dus naar de troon van God die het gehele universum regeert, opgevaren (Openb. 3:21). Vervolgens, ongeveer tien dagen later, op de jaarlijkse Pinksterdag, kwam de heilige Geest in de geest van allen die zich oprecht van hun opstandigheid tegen God en Zijn weg bekeerd hadden en met God verzoend waren — toegang hadden verkregen — door geloof in Christus' vergoten bloed voor de vergeving van hun zonden van het verleden (Hand. 2:1-4).

Deze eerste discipelen ontvingen Gods Geest door het werk van de opgestane, verheerlijkte, *levende* Christus. De Geest van

de Vader is ook de Geest van Christus. Het was dus de levende Christus zelf die in hen Zijn intrede deed — niet in Persoon, maar *in de geest!* Christus is de *levende* Heiland die Zijn behoudend werk *van binnen uit* verricht!

Laten we nu het verband begrijpen.

Op die jaarlijkse Pinksterdag te Jeruzalem keken duizenden mensen verbaasd toe toen de discipelen de heilige Geest ontvingen. Petrus hield een prediking ter verduidelijking. De menigte verklaarde diep getroffen dat zij schuldig was en riep uit: „Wat zullen wij doen?” Petrus gaf het antwoord dat evenzeer nu voor u en voor mij geldt als toen op die dag voor hen: „Bekeert u, wordt gedoopt, toon uw geloof in Christus en u zult de gave van de heilige Geest ontvangen”.

God schenkt eeuwig leven in ons door Zijn Geest. Het is de bevruchting met en het verwekken van eeuwig leven.

Indien Gods heilige Geest daadwerkelijk *in* u woont dan zal God, evenals Hij Christus van de dood opwekte, *ten tijde van de opstanding* ook uw sterfelijk lichaam onsterfelijk maken („levend maken” betekent hier *eeuwig levend* maken) door Zijn Geest die in u woont (Rom. 8:11). Maar (vers 9), tenzij Zijn Geest werkelijk *IN* u woont, bent u geen christen — ongeacht bij hoeveel kerken u zich aansluit!

Gods heilige Geest is Zijn *LEVEN*. Die Geest verleent Gods leven aan u! Zijn Geest verleent nog méér, zoals we nu zullen zien.

God maakt Zichzelf niets wijs

Nog iets, de heilige Geest is goddelijke, geestelijke liefde — de liefde van God die in u vloeit, afkomstig van de Almachtige God — door de levende Christus! (Rom. 5:5.) Jezus verklaarde hoe wij naar Hem moeten komen en van Zijn Geest indrinken, te vergelijken met het indrinken van levend water — en hoe diezelfde heilige Geest, als een rivier van levend water, in liefde tot God en de naaste uit ons zou vloeien (Joh. 7:37-39). Laten we dit alles eens heel duidelijk maken.

Gods wet is een wet van *liefde* — liefde tot God in eerbied, aanbedding en gehoorzaamheid — liefde tot de naaste in behulpzaamheid, vriendelijkheid en gevensgezindheid. Er is liefde

voor nodig om de wet te vervullen. U zult dat in Romeinen 13:10 lezen.

Maar weet u het nog? — we zagen in Romeinen 7:14 dat deze wet een *geestelijke* wet is. De wetenschap kent alleen natuurwetten. Mensen zijn sterfelijke, natuurlijke wezens. Wij zijn van geboorte slechts tot aardse liefde in staat. De liefde van ouders voor een kind en van echtgenoot of echtgenote voor elkaar, of zelfs liefde voor familie, vrienden of bureu. Van geboorte zijn wij ook tot naijver, jaloersheid en haat in staat.

Maar deze geestelijke wet kan alleen door geestelijke liefde vervuld worden! U werd niet met die liefde geboren. U heeft van nature niet de liefde die vereist is om deze grote geestelijke wet waarlijk te houden!

U moet naar God gaan om die liefde te verkrijgen. Dat is een liefde die Hij u door de *levende* Christus geeft. Dit is Zijn eigen liefde. Zij gaat direct van Hem uit.

Werkelijke rechtvaardigheid is het houden van „al uw geboden” (Ps. 119:172). Het is het naleven van Gods geestelijke wet met de geestelijke liefde die alleen GOD ons kan geven.

U drinkt het van Hem in als eenmaal het contact is gemaakt. Het stroomt van u uit als stromen van levend water. Waterstromen vloeien in een bepaalde richting, geleid door een rivierbed of kanaal. GODS WET is dat rivierbed dat dit vloeien leidt, de richting waarin de goddelijke liefde vloeit! Gods wet is de weg van volmaakt geestelijk karakter — het karakter van God zelf.

Gods eigen geest waardoor Hij u Zijn leven schenkt — Zijn behoud — is ook Zijn eigen liefde die aan u Zijn rechtvaardigheid schenkt! Het is niet langer alleen maar uzelf, uw eigen kracht en vermogen, „die de geboden houdt” — het is, geestelijk gesproken, de levende Christus IN u, die de geboden van Zijn Vader houdt — evenals Hij die door deze zelfde goddelijke liefde ook hield toen Hij een mens was hier op aarde!

Kunt u dan opsnijden of opscheppen over uw eigen rechtvaardigheid? Nee — het is niet uw rechtvaardigheid — het is Gods rechtvaardigheid! Als Christus door Zijn genade uw schuldig verleden uitgewist heeft, u toegang tot God heeft verleend en nu de geestelijke liefde die de wet houdt, in en dóór u laat stromen, dan is dit niet uw rechtvaardigheid, maar die van God.

En dat niet door uw „werken”. Het is niet iets dat u kunt verdienen!

God maakt Zichzelf niets wijs. Sommige theologen vertellen u dat Christus meer dan 1900 jaar geleden een rechtvaardig leven voor u leefde, en daar u „de wet niet kunt houden”, zoals zij beweren, wordt de rechtvaardigheid van Christus van 19 eeuwen geleden door God aan u „toegeschreven” — doordat God zich als het ware „wijsmaakt” dat u rechtvaardig bent, terwijl u de vrijheid wordt gelaten nog steeds een geestelijk misdadiger te zijn die Zijn wet overtreedt! God schrijft u niet iets toe dat u niet bezit.

Verre daarvan — de *levende* Christus máákt ons rechtvaardig door Zijn kracht! Hij schenkt ons de kracht om werkelijk rechtvaardig te worden. Het is allemaal Zijn werk!

Waarom nú niet naar de hemel?

Nogmaals, terug naar u! Waar bevindt u zich thans?

Er zijn twee dingen die u allereerst moet doen. Op die bewuste Pinksterdag, nadat Christus naar de hemel was opgevaren, waren velen die zich tijdens het verhoor van Christus voor Pilatus al „kruisig Hem” schreeuwend onder de menigte bevonden, door hun geweten bezwaard en bevreesd toen zij de geïnspireerde prediking van Petrus aanhoorden. Zij riepen uit: „Wat zullen wij doen?” Ook zij waren hulpeloos.

„Bekeert u, en een ieder van u worde *gedoopt* in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij *zult de gave van de heilige geest ontvangen*”, was het geïnspireerde antwoord (Hand. 2:38).

Er zijn dus twee dingen die u moet doen:

1) **BEKEERT U** — keer u af van uw weg, door u naar Gods weg te keren — Zijn wet! U bekeert zich van uw zonde. Zonde is de overtreding van de geestelijke wet.

2) **WORDT GEDOOPT**. De Ethiopische eunuch vroeg Filippus toen zij bij een water kwamen wat hem verhinderde gedoopt te worden. „**INDIEN** gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd” was de voorwaarde van Filippus (Hand. 8:36-37). Bekering is tot God gericht, want de wet komt van God, maar geloof is op Jezus Christus gericht (Hand. 20:21). U wordt *bevolen* uw geloof in Christus' verzoenend lijden voor onze zonden tot uitdrukking te

brengen door u te laten dopen. (Schrijf ons om ons gratis boekje *De betekenis van de waterdoop.*)

Hierdoor verkrijgt u contact met God. Tot zover kunt u op uzelf gaan. U kunt niet verder! Nu gaat GOD dus iets doen!

3) U ZULT DE HEILIGE GEEST ONTVANGEN.

Dit is de gift van God. Het is de aanwezigheid, onder voorwaarde, van eeuwig leven.

En als u nu getrouw Gods weg volgt — de richting waarin de heilige Geest u leidt — bent u reeds een verwekt kind van God! „Want zovelen als er *door de Geest Gods geleid worden*, die zijn kinderen Gods” (Rom. 8:14).

„Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is *nog niet* geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij [Christus] zal geopenbaard zijn, wij Hem zien, gelijk Hij is” (1 Joh. 3:2).

Begrijp dit nu goed! U bent nu bekeerd — een ander mens — want Gods Geest (Ef. 4:23) brengt een vernieuwing van de geest voort. Uw hele opvatting en levensinstelling wordt veranderd! Gods Geest is Zijn eigen leven aan u geschonken! U bent nu een *verwekt* kind van God.

Maar het is nog niet geopenbaard wat u zult zijn. Dit vers zegt niet „wáár u heen zult *gaan*” of „wáár u zult *zijn*”. Het spreekt over een toestand, niet over een plaats: „*Wat* wij zijn zullen”! Behoud is een zaak van wat u wordt — niet waar u heen zult gaan! Gods oogmerk is een verandering van u — een verandering van uw laag karakter in Zijn goddelijk karakter — niet om de plaats te veranderen waar u zich bevindt!

Maar — u bent nu reeds een verwekt kind van God — u mag Hem nu Vader noemen! — alleen zolang u door Zijn Geest geleid wordt (Hebr. 10:26-27).

En er zitten nog enkele voorwaarden aan vast. U moet geestelijk *groeien* (2 Petrus 3:18). Het is aan degene „die overwint” dat Christus zal geven met Hem te zitten op Zijn troon, als Hij naar de aarde terugkeert (Openb. 3:21). Indien u overwint — uw eigen natuurlijke mens, de wereld en de duivel — en de werken van Christus bewaart (niet uw eigen werken, maar die van Christus — door Zijn Geest in u) dan zult u met Hem regeren en over alle naties heersen, in de gelukkige wereld van morgen!

Het ware christelijke leven is inderdaad een leven van

overwinnen en geestelijk groeien, maar het is het enige gelukkige leven — het overvloedige leven — hier en nu! We moeten volharden en standvastig blijven — want hij die volhardt tot het einde *zal* behouden worden! Lees dit in uw Bijbel — Mattheus 10:22; 24:13; Markus 4:17; Johannes 6:27; 1 Corinthe 9:24-27; Hebreëen 10:26-27.

Het christelijk leven

Het feit zelf dat christelijk leven een leven is van overwinnen en geestelijk groeien, betekent dat niemand volmaakt wordt door bekering, geloof in Christus en het ontvangen van Gods heilige Geest.

Ik heb eerder gezegd dat op het moment van uw bekering uw vroegere zonden vergeven worden. Zo is het ook. Er wordt u géén vergunning verleend zonden in de toekomst te begaan. Maar een vals beschuldiger heeft het eens valselijk doen voorkomen dat dit een leer is waarbij nooit enige toekomstige zonden kunnen worden vergeven.

Dat is natuurlijk niet waar. De pas bekeerde christen is nog sterfelijk — nog steeds bestaande uit vlees en bloed — nog steeds menselijk. Gods heilige Geest (en dat is de goddelijke natuur) is in zijn geest gekomen. Maar die nieuwe goddelijke natuur drijft de oude menselijke natuur niet uit. Die is er ook nog steeds.

De pas bekeerde christen is tot een verandering van geest gekomen. Vóór die tijd had hij de zonde lief — nu háát hij de zonde! Maar hij is nog het slachtoffer van veel gewoonten. Hij zal door omstandigheden overrompeld worden, en voordat hij het goed beseft zal hij uit macht der gewoonte iets doen dat zonde is. Het kan ook zijn dat hij door menselijke zwakheid en omdat hij nog geen voortdurend contact met God heeft gelegd door gebed, aan de een of andere verleiding of zonde zal toegeven. Hij heeft hierover berouw. Kan hem dit vergeven worden? **NATUURLIJK!** Lees 1 Johannes 1 en 2 maar.

Zolang de christen in zijn hart God werkelijk wil gehoorzamen en volgens Gods weg wil leven, ziet God het hart aan en vergeeft Hij bij berouw.

Maar waar ik de nadruk op wil leggen is dat ons geen vrijheid wordt gegeven terug te keren naar een verlangen te zondigen en willens en wetens een leven van voortdurende zonde te leiden en

dán te zeggen dat wij van tevoren vergeven waren. Uw zonden worden u nooit van tevoren vergeven. Steeds wordt u de zonden vergeven die *gebeurd* zijn. Maar aangezien Jezus zei dat wij tot zeventig maal zeven keer moeten vergeven, zal Hij dan minder vergeven?

Tenslotte dan, weer terug naar u! Waar staat u nú? U bent nu bekeerd — veranderd in geest, opvatting, houding en richting van levensweg — u bent als kind van God verwekt — u draagt nu eeuwig leven in u — zolang u door Gods Geest in Gods weg GELEID wordt — zolang u contact en gemeenschap met God blijft houden (1 Joh. 1:3) — dit alles door Gods genade als Zijn gift en niet door iets dat u door uw werken verdiend hebt; en als u nu blijft overwinnen, geestelijk groeien — en dit alles in feite door Gods kracht — zult u het Koninkrijk Gods erven en onsterfelijk gemaakt worden om eeuwig in geluk en vreugde te leven!

Persoonlijk advies

Indien u iemand bent die werkelijk behouden wil worden door zich te bekeren en God te gaan gehoorzamen, dan hebben wij goed nieuws voor u! De Worldwide Church of God (Wereldwijde Kerk van God) heeft overal ter wereld toegewijde en volledig gekwalificeerde mannen die u thuis een bezoek kunnen brengen, uw vragen kunnen beantwoorden en de Bijbel voor u kunnen uitlezen. Uiteraard zal niemand van hen bij u thuis komen, tenzij u hier *zelf* om gevraagd heeft.

Maar als u uit eigen beweging meer wenst te weten over de Bijbel, behoud en hoe een christen dient te leven, schrijf ons dan zodat wij een afspraak met u kunnen maken. □

AANVULLENDE LECTUUR

In dit boekje werd uiteengezet hoe wij een verwekte zoon van God kunnen worden. Ambassador College heeft ook nog een ander boekje uitgegeven dat verder op dit onderwerp ingaat en uitlegt wat behoud is — wanneer wij het zullen ontvangen — wat wij zullen beërven — wanneer en hoe wij „wedergeboren“ worden.

Het boekje is getiteld *Wat betekent eigenlijk opnieuw geboren worden?* Vraag het nu aan! Het is uiteraard gratis.

De ECHTE WAARHEID

Als u nog niet geabonneerd bent op het unieke nieuws- en familieblad *De ECHTE WAARHEID*, vraag dan een gratis abonnement aan. Dit tijdschrift bevat op de Bijbel gebaseerde artikelen, waardoor het ware Evangelie met kracht gepredikt wordt.

De Bijbel is een Boek voor ***NU***

GELOOF het of niet, maar de Bijbel werd voor vandaag geschreven, voor dit tijdperk — voor deze generatie! Geen enkel boek vandaag is zo up-to-date als de Bijbel.

Op de bladzijden van dit Boek dat zo weinig mensen begrijpen, staan de oorzaken van alle problemen van de wereld opgetekend — de maatschappelijke problemen, de economische problemen en zelfs de dreiging van nucleaire vernietiging die boven de mensheid hangt.

De Bijbel laat zien waar de wereldgebeurtenissen heen leiden en waar zij tenslotte op uit zullen lopen.

Maar ironisch genoeg wordt dit Boek der boeken het **MINST BEGREPEN!**

Hoe komt dat?

Eenvoudig omdat wanneer de meeste mensen de Bijbel proberen te lezen, zij hem niet kunnen begrijpen. Dientengevolge nemen zij aan dat de Bijbel uit de tijd is en geen betrekking heeft op onze moderne tijd.

Maar u *kúnt* de Bijbel begrijpen!

Meer dan vijftien jaar lang heeft Ambassador College duizenden mensen in de Bijbel wegwijs gemaakt door middel



Ambassador College

SCHRIFTELIJKE CURSUS

Een internationale cursus voor bijbels begrip



Wat is de betekenis van het ruimtetijdperk?

LES 1

van de SCHRIFTELIJKE CURSUS. Deze unieke cursus voor bijbels begrip heeft meer dan 200 000 cursisten, verspreid over vrijwel alle landen ter wereld, meer kennis en een beter begrip van de Bijbel bijgebracht.

De cursus is ontworpen om u door een systematische, diepgaande studie van de Bijbel te leiden, waarbij uw Bijbel het enige leerboek is.

Twaalf onderwerpen van essentieel belang worden grondig behandeld en uiteengezet in een serie van maandelijkse lessen van elk 16 pagina's.

Er zijn geen taken aan verbonden en u hoeft geen proefwerk in te sturen. U kunt zelf thuis nagaan hoe u met de cursus vordert. Bovendien zijn er voor u geen enkele kosten aan verbonden.

Deze cursus is absoluut gratis! Schrijf naar het volgende adres om als cursist ingeschreven te worden:

AMBASSADOR COLLEGE
POSTBUS 444
3430 AK NIEUWEGEIN
nederland

