



BEVISET

for

BIBELEN





**BEVISET
for
BIBELEN**

af

HERBERT W. ARMSTRONG

BIBELN —
Overtro eller AUTORITET?
Har De nogen sinde taget
Dem tid til
at BEVISE om Bibelen er
Guds inspirerede Ord?

HAR DE nogen sinde taget Dem tid til virkelig at bevise om Bibelen er guddommeligt inspireret af en Skaber?

Jeg skal give Dem *bevist*. Ligeledes vil jeg vise skeptikerne hvordan de kan modbevise Bibelen hvis den *ikke* er inspireret, og hvordan de kan modbevise selve Guds eksistens, HVIS DER INGEN GUD ER.

Den vover at forudsige fremtiden!

Her er en bog — Den hellige Skrift — der vover at skrive denne verdens fremtidige historie forud — der tør profetere hvad der virkelig vil *ske* i de næste 15 eller 20 år med bestemte lande som Sovjetunionen, Storbritannien, Kina, De forenede Stater, Italien, Tyrkiet, Etiopien og mange andre — de fleste af verdens førende nationer.

Men *ville De tro mig* hvis jeg fortalte Dem hvad denne Bog forudsiger? Hvis jeg fortalte Dem hvad den forudsiger om *Deres* land? Ville De tro det?

Vi er nemlig holdt op med at tro på at Bibelen mener hvad den siger. Vi er måske ikke ATEISTER. Vi *gør* måske ikke *nar af* Bibelen. Men vi lever nu i SKEPTICISMENS tidsalder. Vi lever i tvivlens tidsalder.

De fleste lærde folk og videnskabsmænd *antager* at Bibelen *ikke* er en overnaturlig Guds ufejlbarlige åbenbaring, og *de antager* dette UDEN DET VIDENSKABELIGE BEVIS de kræver i materielle spørgsmål.

De fleste fundamentalistiske troende *antager*, i ren og skær tro og *uden nogen sinde at have set bevis derfor*, at Den hellige Skrift *er* selve Guds Ord.

Meget få mennesker har taget sig tid til at bevise om Bibelen virkelig er Guds inspirerede Ord. Meget få mennesker SKÆLVER for hvad Bibelen siger eller betragter den som en VIRKELIG AUTORITET.

Hvordan kan man bevise det?

Nogle mennesker lader til at tro at Jesu mirakler blev nedskrevet for at *bevise* at Han var den guddommelige Messias. Men skeptikerne tror ikke på at disse undere nogen sinde er sket.

Nogle vil sige at *opfyldt bøn* er beviset for inspiration. Men skeptikeren har ingen bøn fået *opfyldt*. Og han tror heller ikke på at det er sket for ANDRE.

Der er imidlertid én kilde til *uigendriveligt* BEVIS! Bibelen selv giver sig ud for at være den ufejlbarlige, guddommelige åbenbaring af sandhed, åbenbaret af selve den guddommelige Skaber og Hersker over hele universet. I Deres Bibel *citeres der en person* som påstår at HAN *er Gud*, som taler i jegform og siger at Han kan skabe og omstyrte nationer, at Han kan gennemføre sine afgørelser igennem tusinder af år, som påstår at Han ufejlbarligt kan forudsige byers og rigers fremtid, og at *intet* MENNESKE kan.

UDFORDRING til skeptikerne

Skeptikerne siger at Bibelen blot er et lille jødisk oldtidfolks religiøse skrifter, et famlende forsøg på, gennem menneskelig uvidenheds og overtro mørke, at nå frem til en gudsopfattelse.

Men er den det?

HVEM ER *det* der citeres således: „... Gud er jeg, eliers ingen, ja Gud, der er ingen som jeg, der forud forkyndte enden, tilforn, hvad der ikke var sket, som sagde: „Mit råd står fast...“? I Esajas 46, 9-10 er der én der citeres for netop disse ord.

Hvem er det der påstår at kunne forudsige fremtiden? Var det blot et uvidende *oldtidsmenneske*, uden nogen magt til at virkeliggøre sit praleri, der til skeptikerne skrev *denne* sviende udfordring der er nedskrevet i Esajas 41, 21-23? — „Fremlæg eders sag, siger Herren, kom med bevis! siger Jakobs konge.“

Ja, *kom med bevis!* „De træde nu frem og forkynde os, hvad der herefter skal ske. Sig frem, hvad I har *forudsagt*, at vi kan granske derefter og se, hvad udfald det fik; eller kundgør os, *hvad der KOMMER!* Forkynd, hvad der siden vil ske, at vi kan se, I er guder! Gør noget, godt eller ondt, så måler vi os med hinanden! Se, I er intet, eders gerninger luft...“

Der har De udfordringen fra den der *citeres* som Gud, som citeres i første person, og som håner skeptikerne med ordene: „I er jo overhovedet intet. Kom nu! Lad os høre jeres *beviser*, så vi kan se om det I siger går i opfyldelse. Forudsig hvad der vil ske i fremtiden, og lad os se om I kan profetere. Har I magt til at få det til at gå i opfyldelse? Er I en gud? Behersker I universet? Kan I *skabe og omstyrte nationer?* Kan I afsige en dom eller et dekret over et folk og *få det til at gå i OPFYLDELSE?*“ *Sådan* udfordrer BIBELENS GUD tvivleren.

Profeti er BEVISET for Gud

Profeti er beviset for *guddommelig åbenbaring!* Hvis en person i Bibelen påstår at han er Gud, at han kan profetere og forudsige hvad der vil ske i fremtiden med folkeslag, byer og riger, og hvis det så virkelig sker i *hvert eneste tilfælde* uden at fejle, så véd vi at *det* var en virkelig Gud der talte.

Men hvis det bare var et menneske der skrev dette, blot et *dødeligt menneske* der skrev i sin uvidenhed, i

sin famlende overtro, som pralende påstod at han kunne forudsige hvad der ville ske med stolte byer, med folkeslag og store riger, og det ikke går i opfyldelse, da véd vi at *dette* menneske blot opdigtede det i sin egen fantasi.

Ja, profeti er beviset for Gud, *beviset* for at Bibelen er en guddommelig åbenbaring. Profeti er en spottende udfordring som skeptikeren *ikke tør acceptere!*

Her er altså udfordringen til skeptikeren. Hvor længe har byen New York eksisteret? Omkring 300 år. For omkring 300 år siden var New York en lille landsby. Nu er den vokset til en storby på over 8 millioner indbyggere.

Lad os tænke os at et eller andet menneske spæde at New York, inden 15 år, ville blive totalt ødelagt og aldrig blive genopbygget. Ville nogen mon være i stand til at få det til at gå i opfyldelse? Ville man tro på det, hvis en eller anden kom med en sådan forudsigelse? *Kunne NOGET MENNESKE på denne jord tale med autoritet og forudsige noget sådant om en stor by som New York — OG FÅ DET TIL AT GÅ I OPFYLDELSE?*

Byen der gør skeptikerne til SKAMME

Læg nu mærke til dette! For over 2500 år siden fandtes der en stor by der allerede *dengang* var over 1500 år gammel. Den by var havens dronning — ja, hele verdens; den var verdens handelscentrum. Den var smuk, rig og urokkelig. Denne by var oldtidens Tyrus ved Middelhavet. Den lå på Fønikiens vestlige kyststrækning.

I året 604 f. Kr. var staten Juda blevet invaderet af kaldæerne under Nebukadnezar, konge over det kaldæiske rige. Jøderne var blevet besejret og ført i landflygtighed ved en *række* belejringer mellem 604 og 580 f. Kr. Tyrus' indbyggere så med begærlige øjne på *Juda*; og de var i færd med at lægge planer om at drage ned og få del i byttet, nu da deres rival Nebukadnezar havde invaderet og erobret det.

Kan dette dekret omstredes?

Vi læser om Tyrus i Ezekiel 26, 1-3, fra Lindbergs oversættelse på lidt klarere dansk:

„I det ellefte år, på den første dag i måneden“ — dette var i 585 f. Kr. — „kom Herrens ord til mig således.“ *Ezekiel* nedskrev dette. Han var blot et dødeligt menneske, en af profeterne. Men denne mand sagde at selve *Guds ord* kom til ham, og at han nedskrev det.

Her er altså hvad *Gud* citeres for at have sagt — én der citeres i *første person* som *GUD*, selve Skaberen og selve Herskeren over hele universet. Han sagde:

„Menneskesøn! fordi Tyrus sagde mod Jerusalem: HÆJDA, knust er folkenes port, man vender sig til mig; jeg skal fyldes, *da den* er ødelagt. Derfor, så sagde Gud Herren: Se, jeg er over dig, Tyrus, og jeg vil føre *mange folk* op mod dig, som havet *rejser sine bølger*.“

Hvem talte her? Var det et uvidende menneske, eller var det *Gud den Almægtige* der afsagde denne dom over dette handelscentrum, dette oldtidens New York, den store, stolte, *mægtige* by Tyrus, på grund af dens misgerninger og fordi den truede med at plyndre Judas rige?

Hvad Gud sagde ville ske

Lad os begynde med det tredje vers i den autoriserede oversættelse, og læse videre til vers seks:

„Derfor, så siger den Herre Herren: Se, jeg kommer over dig, Tyrus, og fører *mange folk* imod dig, som når havet rejser sine bølger. De skal ødelægge Tyrus' mure og nedbryde tårnene. Jeg fejer muldet bort og gør Tyrus til nogen klippe; en tørreplads for net [fiskenet] skal det være ude i havet, så sandt jeg har talet, lyder det fra den Herre Herren; og det skal blive et bytte for folkene.“

Her i Bibelen citeres en person således: „Jeg er Gud, jeg har talt. Dette skal ske med den store by Tyrus“ — den ene af verdens to største byer, lige så stor i datidens verden som *New York* eller *London* er i dag.

Læg mærke til følgende *detaljer* i hvad denne person, der *påstår at være Gud*, sagde. Han sagde at *mange*



folkeslag ville drage imod Tyrus og angribe den. Men hvordan skulle de komme? Han sagde *som havets bølger*. Havets bølger kommer *efter hinanden*, ikke alle sammen på én gang. Disse angribere skulle komme *efter hinanden*. Han sagde at de ville ødelægge murene; at de ville bryde tårnene ned og nedrive byens huse. Han sagde derefter at de ville *fejje stenene og tømmeret, de ødelagte bygninger, og endda muldet, i Middelhavet*. Han sagde at denne by ville blive som en *nøgen klippe*; at den ville blive en *tørreplads for net*; og at den ville blive et bytte for folkene — MERE end ét folk — *mange folkeslag der skulle komme EFTER HINANDEN som havets bølger*.

I over 1500 år havde hære fra andre byer og folkeslag angrebet den stolte by Tyrus, men aldrig havde en armé kunnet nedbryde dens mure eller virkelig trænge ind i byen. *Kunne* et almindeligt menneske der blot skrev i det gamle jødiske oldtidsfolks religiøse skrifter — *kunne* et dødeligt menneske forudsige en så forbløffende skæbne for så stor en by OG VIRKELIGGØRE DEN?

Lad os læse videre i Ezekiel 26 — vers 7 til og med 11: „Thi så siger den Herre Herren [her citeres Gud direkte, og *i første person*]: Se, nordenfra fører jeg mod Tyrus kong NEBUKADREZAR af Babel . . .“

Denne profeti begynder nu at gå i *detaljer*. Den nævner tydeligt *navnet* på den konge og *det rige* Gud ville føre mod byen Tyrus: „ . . . kongernes konge [fordi han var hersker over mange nationer], med heste, vogne og ryttere og en vældig hærskare. Dine døtre på land skal HAN hugge ned med sværd . . . sine murbrækkers stød skal HAN rette imod dine mure og nedbryde dine tårne med sine sværd . . . HAN drager igennem dine porte . . . Med *sine* hestes hove skal *han* nedtrampe alle dine gader; dit folk skal HAN hugge ned med sværdet og styrte dine stolte støtter [eller søjler] til jorden.“

Her tales der specielt om *Nebukadnezar* og hvad HAN skal gøre. Men husk at Gud havde sagt at *mange folk* skulle komme, *ikke kun ét*, men mange folkeslag, det ene efter det andet som havets bølger.

Bemærk dette! Nebukadnezar skulle *ikke* styrte *alle* murbrokkerne, *alt* tømmeret, stenene og muldet i Middelhavet. Gud havde sagt at der ville komme *mange* folk.

Tyrus' SKÆBNE beseglet

Lad os læse videre. Læg mærke til hvordan denne profeti bliver endnu *mere detaljeret*, begyndende med vers 12, til og med vers 14. „DE“ — Gud siger ikke længere: „HAN.“ Der er tale om „de.“ Dette må hentyde til de ANDRE FOLKESLAG der skulle komme efter Nebukadnezar.

„De skal rane din rigdom og gøre dine handelsvarer til bytte; de [det vil sige, de andre folkeslag efter Nebukadnezar] skal nedbryde dine mure og nedrive dine herlige huse: *sten, tømmer og ler skal de KASTE I VANDET.*“ Der har De det!

Gud siger: „Jeg gør ende på dine brusende sange, og dine citres klang skal ikke mere høres. *Jeg gør dig til nogen klippe*, en tørreplads for net skal du være. ALDRIG MERE SKAL DU BYGGES, så sandt jeg, Herren, har talet, lyder det fra den Herre Herren.“

DET er autoritet! Det er ordene fra én der taler i første person med stor autoritet, og som afsiger en frygtelig dom over en stor by i datidens verden. Fandtes der en Gud der var rede til at eksekvere den?

Læg mærke til at denne profeti sagde at *de* ville kaste sten, tømmer og jord i Middelhavet, og at Tyrus derefter ville blive lagt fuldstændig øde og ALDRIG MERE BYGGES, ALDRIG BLIVE GENOPBYGGET!

Var det selve Gud Skaberen der her afsagde dom? Var universets Hersker i stand til at få dette til at gå i opfyldelse, eller var det blot MENNESKELIGE gisninger?

Her er en udfordring der kan fortælle os om Bibelen er inspireret eller ej. Der findes ingen anden bog hvori De vil finde en person der siger: „JEG ER GUD,“ og som taler til folkeslag og byer og fælder dom på denne måde, og så århundreder efter eksekverer den!



Foto: Ambassador College

Disse mosgroede søjler var engang en del af de pragtfulde bygninger i Tyrus — oldtidens "New York." På trods af at Tyrus havde modstået sine fjender i århundreder, erklærede Gud gennem profeten Ezekiel: „De skal nedbryde dine mure . . . sten, tømmer og ler skal de KASTE I VANDET“ (Ezek. 26, 12). De samme sten ligger der endnu i dag!

Bemærk dette! Denne samme Gud fortæller hvad der vil ske med vore moderne stater i nutiden, ja, med Sovjetunionen, Tyskland, Storbritannien, De forenede Stater, Australien, Italien, Kina, alle stormagterne og mange af de mindre lande i verden, Han fælder dom over os — advarer os om hvad der skal ske i de næste 20 år. *Kan Han gøre det?* Magtede Han at gøre hvad Han sagde om det gamle Tyrus?

Er Bibelen inspireret? Kan det bevises? Betyder de bibelske profetier hvad de siger?

Det skete som profeteret!

Kort tid efter at dette blev profeteret begyndte kong Nebukadnezar en 13-års belejring, nøjagtig som det var blevet forudsagt, sådan som Ham der sagde: „Jeg er Gud,“ *havde sagt* det skulle ske! Til slut indtog han byen. Det var aldrig sket før. Han ødelagde den befæstede del af byen, den del der var bygget på fastlandets kyst.

Men byens befolkning flygtede bort fra fastlandet og befæstede den anden bydel, der oprindeligt lå på en ø „midt ude i havet“ (Ezek. 27, 4; 28, 2), kun en kilometer fra kysten. Tyrus' oprindelige beliggenhed på fastlandet blev *herefter* kendt som GAMMEL-TYRUS, og byen på øen som NY-TYRUS.

Mange skeptikere vil måske sige at profetien ikke blev skrevet år 585 f. Kr., *før dette skete*, men at den blev skrevet *efter* at det skete. Hvordan kan man bevise at Ezekiel skrev den på det tidspunkt han angiver?

Der er *rigeligt bevis for det*, men Nebukadnezars invasion er kun det *første led* i denne profetis kæde.



Byen Tyrus før Nebukadnezars belejring. Tyrus var en to-delt by, bygget på Palæstinas kyst og ude i havet. Havneanlæg ved kysten og ved øen gjorde Tyrus til verdens handelscentrum.

Denne profeti havde sagt at *mange folk* ville komme som havets bølger. Den forudsagde meget andet der skulle ske. Kun en del af profetien skulle opfyldes af Nebukadnezar.



Efter Nebukadnezars belejring kaldte man den del af Tyrus der lå på øen Ny-Tyrus. Alexander nedbrød Ny-Tyrus' mure. Den ligger i ruiner der endnu er synlige under Middelhavets lave vand. Området betegnet som "romerske ruiner" er resterne af det nytestamentlige Tyrus. Nutidens Sur er vist på nordvest-spidsen.



Hvad historikerne INDRØMMER

Lad mig citere for Dem lidt af den *historiske* side af disse begivenheder fra *Encyclopædia Britannica*, fra artiklen om Tyrus.

Den siger: „*Tyrus*, havens dronning, blev i det 6. århundrede f. Kr. belejret af Nebukadnezar i 13 år.“ Ved denne belejring blev Tyrus som allerede nævnt lagt i ruiner.

Nebukadnezar gjorde alt det der var profeteret om ham, som vi læste i vers 7 til 11 af Ezekiel 26. Men *han kastede ikke stenene, tommeret eller jorden i Middelhavet*. I næsten 250 år efter at Nebukadnezar var trængt ind i Tyrus, så det ikke ud til at den profeti nogen sinde ville gå helt i opfyldelse.

Da, efter to og et halvt århundrede, kom Alexander den Store herved på sit lynhurtige felttog, under hvilket han erobrede alt på sin vej.

Før vi citerer den egentlige historie om hvad Alexander gjorde, lad os så først få et klart overblik over den engang så store by Tyrus' geografiske beliggenhed.

Hovedparten af byen lå oprindelig på Fønikiens fastland, ved Middelhavskysten. I Ezekiel 27,3 citeres Gud således: „... Tyrus, som ligger ved adgangen til havet...“ Den lå på fastlandet, men ved adgangen til havet. Den var oldtidens verdens vigtigste havneby.

Men ligesom mange byer i dag ligger ved en flod med hovedparten af byen på den ene side af floden og en mindre bydel på den anden side, således var en del af byen Tyrus bygget på en ø mindre end en kilometer fra kysten. Øjensynlig lagde handelsskibene både til ved fastlandet og ved øen.

Ud for øens syd- og vestkyst var vandet meget lavt. Tyrus' indbyggere havde omkring denne del af øen bygget en høj mur der lukkede havet ude og indvandt mange hektar lavland i et smalt bælte rundt om øens sydlige og vestlige del. Den del af Tyrus der lå på øen var bygget på dette indvundne landområde, det mørke

område på kortet. Den højereliggende del af øen, og især dens midte, anvendtes som deres hedenske „indviende område“ for afgudsdyrkelse, „*Melkarts Tempel*,“ og resten af den oprindelige ø var en stor offentlig park omkring templet.

På grund af det indvundne landområdes lille areal inden for digerne, bestod denne bydel på øen af skyskrabere der var højere end dem der findes i Roms indre by i dag — det vil sige højere end 8 eller 10 etager — måske 15 til 20 etager høje. Det forekommer måske utroligt i dag, men det siger de historiske kilder! Ezekiel omtaler denne strimmel lavland i byen med ordene: „De byggede dig midt i havet“ (Ezek. 27,4).

Efter at størstedelen af det oprindelige Tyrus var blevet ødelagt af Nebukadnezar i det 6. århundrede f. Kr., udbyggede man dette lavlandsområde på øen som den vigtigste bydel. Efter at en fremmed armé langt om længe havde vist sig i stand til at gennembryde murene omkring bydelen på fastlandet, opbyggede Tyrus' indbyggere denne bydel på øen, hvor en kilometer vand sikrede dem mod angreb af fodfolk fra land.

Fra den tid, det 6. århundrede f. Kr., blev bydelen på fastlandet kendt som „GAMMEL-Tyrus“ og bydelen på øen „Ny-Tyrus.“

Lad mig nu citere for Dem fra *Encyclopædia Britannica*, fra samme artikel: „*Alexander den Stores belejring af Tyrus*, 332 f. Kr.“ (Han havde vundet slaget ved Issus, hans første større slag i erobringen af perserriget, året før, i 333 f. Kr.) „Ny-Tyrus var bygget på en lille ø mindre end en kilometer fra fastlandet hvor den gamle by lå... Alexander nedrev [resterne af] Gammel-Tyrus og byggede af murbrokkerne en 70 meter bred dæmning over strædet, så at han faktisk gjorde øen til en halvø, og den blev derved en del af fastlandet. Tyrus' undergang var nu kun et spørgsmål om tid... Alexander... stormede bymurene. Således blev efter syv måneders belejring byen indtaget, 8000 indbyggere dræbt, 2000 senere henrettet og 30.000 solgt som slaver.“

Hvad skeptikerne ikke kan BESTRIDE

Vi citerer videre fra bogen *Bibelen har alligevel ret*, af Werner Keller, side 294: „Denne fönikiske by vågede, bag stærke befæstninger og beskyttet af høje, svære mure, fra sin lille ø over hele kyststrækningen. Alexander udførte her et sandt vidunder af krigsteknik, idet han lod bygge en 600 meter lang dæmning over vandet til byen på øen. Til sikring af arbejdet måtte transportable beskyttelsesskjolde, såkaldte ‚skildpadder,‘ sættes ind. Alligevel blev anlægget af dæmningen føleligt forstyrret ved en uafbrudt regn af kastevåben. Imens tømrede ingeniørerne inde på bredden nogle rene uhyrer . . . transportable skytstårne *med mange stokværk* over hinanden. De bemandedes med afdelinger af bueskytter og let artilleri. En faldbro på forsiden af disse tårne muliggjorde overraskende stormangreb på de fjendtlige mure. Det var de højeste belejringstårne, som nogen sinde var



Foto: Westminster Films

Et stort fiskenet og en fiskerbåd nær det sted hvor oldtidens Tyrus lå. Mens Tyrus endnu var en mægtig handelsby, erklærede Ezekiel — under inspiration — at Tyrus ville blive „en tørreplads for net“ (Ezek. 26, 14).



Foto: Ambassador College

De øde ruiner af det romerske Tyrus der eksisterede på nytestamentlig tid. Ikke engang romerne formåede at bygge deres by på det sted hvor Ny-Tyrus oprindelig lå, den by der ifølge profetierne aldrig kan genopbygges!

blevet sat ind i krigshistorien. *De havde tyve stokværk*, og med deres højde af 50 meter ragede den øverste platform højt op over den højeste bymur.

Da disse våbenstrittende uhyrer efter syv måneders forberedelse langsomt og tungt rullede frem mod Tyrus, var *den hidtil uindtagelige søfæstnings skæbne* beseglet.“

Læg mærke til at MENNESKENE betragtede Ny-Tyrus som uindtagelig. Lad os antage, som kritikerne og skeptikerne forsøger at hævde, at Ezekiels bog blev skrevet *efter* Nebukadnezars belejring af Gammel-Tyrus. Hvilken skribent med en rent *menneskelig* forudsigelse og formodning, kunne i sin vildeste fantasi have forudsagt hvad der rent faktisk skete med Ny-Tyrus?

GUD vidste hvad der ville ske!

Endnu en profeti

Lad os nu se på endnu en profeti om Ny-Tyrus: „Thi så siger den Herre HERREN: Når jeg gør dig til en øde by og lige med affolkede byer, *når jeg fører verdensdybet over dig og de vældige vande skjuler dig... det skal være ude med dig*“ (Ezek. 26, 19. 21).

Lindbergs oversættelse gør dette en smule klarere: „...når jeg lader dybet stige op over dig og vældige vande dække dig.“

DET SKETE!

Docenter fra Ambassador College og medlemmer af fakultetet har flere gange besøgt dette sted efter at jeg, min hustru og min søn Richard D. Armstrong havde været der i 1956.



Foto: Wide World

Et glimt af den nuværende by Sur. Som profeteret drager fiskere fra denne by stadig deres garn over de over-svømmede fundamenter af den gamle stad Tyrus. Skønt dette fiskerleje grænser umiddelbart op til Tyrus' ruiner, blev det dog ikke bygget på det område hvor oldtidsbyen lå.

Vort besøg ved Tyrus' ruiner i 1956 måtte desværre være kortvarigt. Stedet var dengang en del af et militærområde, og vi fik ikke tilladelse til at tage os så megen tid som vi behøvede til en indgående undersøgelse. Vi var ikke sikre på at have fundet alt hvad der var på stedet.

Vore docenter og fotografer har imidlertid senere haft lejlighed til at sondere terrænet af hele syd- og vestkysten på halvøen der før Alexanders invasion var en ø. De kunne i det lave vand, ud til lidt over en meters dybde, tydeligt se fundamenter af tidligere bygninger, kampesten og søjler — rester af hvad der engang var byen NY-Tyrus!

Efter ødelæggelsen af Ny-Tyrus' bygninger nedbrød Alexander den Store det høje dige der havde inddæmmet det lavlandsområde som Ny-Tyrus' egentlige byområde var bygget på. Således blev byen ødelagt, i fuldstændig opfyldelse af Ezekiel 26, 4. 12-14. 19. 21, der handler om NY-Tyrus; Gud førte havet over byen, og *vandet dækker den endnu den dag i dag*. NY-Tyrus har siden den dag været som EN NØGEN KLIPPE!

BYEN Tyrus blev fuldstændig lagt i grus — både den gamle og den nye del. Den har aldrig siden været en betydningsfuld havneby. Den blev et fiskerleje, og er det endnu i dag. De kan tage dertil og på stedet se fiskenettene bredt ud den dag i dag! Guds profetier er SIKRE! De GÅR I OPFYLDELSE!

Men efter Alexanders meget tidlige død, hvorved hans rige blev delt op i fire dele, byggede ptolemærne fra den ægyptiske del („Sydens konge“ fra Daniel 11), efter alt at dømme en by på halvøen — hverken der hvor Gammel-Tyrus eller Ny-Tyrus havde ligget — men sandsynligvis på det sted der på kortet side 17 er vist som „romerske ruiner.“

Denne landsby bar atter navnet Tyrus — skønt det faktisk var en ny og anden by bygget nærved, *men på et andet sted*. Som *Britannica*-artiklen fortsætter: denne nye by „rejste sig på forholdsvis kort tid med datidens vitalitet. Byen kom under seleucidernes herredømme

(198 f. Kr.), „nordens konge“ fra Daniel 11, og derefter under romerne (68 f. Kr.). Herodes den Store udstyrede den med et tempel. St. Paulus tilbragte en uge der, mens skibet „lossede sin ladning,“ da han var på rejse fra Efesus til Jerusalem. I det 2. århundrede var den blevet bespædet. Sammen med resten af Syrien kom den i hænderne på muhamedanerne i det 7. århundrede. Korsfarerne erobrede den (1124) og gjorde den til en af de vigtigste hyer i Kongeriget Jerusalem. Efter Acres fald lagde muhamedanerne den øde.“

I dag bliver på nogle kort en *ny* lille by ved navn Sur — en fiskerby der ligger på et andet sted på halvøen — fejlagtigt kaldt Tyrus; men det er *ikke* Tyrus. Den ligger ikke der hvor det oprindelige Tyrus lå. Det oprindelige Tyrus er ALDRIG BLEVET GENOPBYGGET.

Hvordan skeptikerne kunne modbevise Bibelen!

Var forfatteren til denne profeti et dødeligt menneske eller *den almægtige Gud*? Dette er en af hundreder af sådanne profetier, hvoraf mange allerede er gået i opfyldelse. *Hvert år, HVER DAG, JA, HVER TIME Ny-Tyrus* forbliver en øde *klippetop* og en torreplads for fiskenet — hver time den forbliver ubeboet og ingen by bygges der, runger BEVISET for *Bibels* guddommelige *inspiration* i *skeptikernes* øren.

Op nu et par ord til skeptikerne. Her er den måde De kan *modbevise* Bibelen og selve Guds eksistens på — hvis der ingen Gud er, og HVIS Bibelen ikke er inspireret! *Tag blot derved og opfor en lille by på det sted hvor Ny-Tyrus lå.* Indsamling af blot en krone fra hver af verdens skeptikere ville være tilstrækkelig. *Hvem der end inspirerede Ezekiel 26 udfordrer skeptikerne til at forsøge at gøre det.*

Der er virkelig intet der kan forhindre dem i at bygge en by der hvor Ny-Tyrus lå, *udover* at den Bibel de spotter *siger* at de IKKE KAN!

Her er det *levende, dynamiske BEVIS* for at Bibelen er *guddommeligt åbenbaret*.

Gud den Almægtiges udfordring

Ezekiel skrev også om en anden by, nemlig Sidon. Sidon (i dag Sayda) ligger omkring 50 kilometer nord for Tyrus, ved Middelhavet, og er endnu ældre. Den var moderbyen; Tyrus var oprindeligt blot en af Sidons kolonier.

Mens Tyrus havde udviklet sig til verdens storby, var det i århundreder gået tilbage for Sidon. I året 590 f. Kr., da Ezekiel skrev profetien, var Sidon i en tilstand af forfald.

Lad mig citere for Dem, *om dens nuværende tilstand*, fra *Encyclopædia Britannica*, fra afsnittet „Sidon“: „Sidon, engang Fønikiens betydeligste by, nu den vigtigste by i Libanons sydlige distrikt . . . er i dag en by med 23.000 indbyggere — af hvilke flertallet er muhamedanere.“

Op om Sidons historie fremsættes: „Historie: Ældre end Tyrus og anerkendt som dennes moderby . . . filistrene ødelagde dens flåde og lagde byen i aske. Assyrien og Babylonien . . . førte hære mod den for at forstyrre dens fred og plyndre dens skatte . . . Det persiske åg . . . trådte i stedet for det babyloniske, og en uoverlagt opstand imod Artaxerxes Ochus blev mødt med velfortjent straf.“

I 351 f. Kr. blev *Sidon fuldstændig lagt øde på grund af oprøret*. Men Sidon rejste sig igen. *Britannica* siger videre: „I modsætning til Tyrus underkastede [Sidon] sig Alexander den Store uden modstand.“

Nogle skeptikere forsøger at bortforklare Ezekiels profeti om Tyrus ved at sige at den *ikke* blev skrevet omkring 590 f. Kr., for Nebukadnezars invasion og ødelæggelse af Gammel-Tyrus, men i stedet omkring 350 f. Kr. eller endda 330 f. Kr. Men *de glemmer* at tage den kendsgerning i betragtning at den samme profet på samme tid skrev profetier om Sidon. Hvis nu Ezekiels profeti *blev* skrevet omkring 350 f. Kr., hvis Ezekiels profeti blot var menneskelige formodninger, tror De så at det omkring 350 f. Kr. ville have været en logisk for-

modning at Tyrus aldrig ville blive genopbygget, mens Sidon på den anden side ville bestå?

Det er nøjagtig hvad der blev profeteret!

Lad os nu se på profetien i Ezekiel 28, begyndende med vers 20: „Herrens ord kom til mig således: Menneskesøn, vend dit ansigt *mod Zidon* og profetér imod det og sig: Så siger den Herre Herren: Se, jeg kommer over dig, Zidon. . . *Jeg sender pest over dig og blod i dine gader*; ihjelslagne mænd skal segne i din midte for sværd, der er rettet imod dig fra alle sider; og du skal kende, at jeg er Herren.“

Det er påfaldende at der ikke står ét ord om at Sidon skulle ødelægges og *aldrig genopbygges*. Guds dom over Sidon gik *ikke ud på fuldstændig udslættelse* som for Tyrus' vedkommende, *men blod i dens gader, sårede i dens midte, sværd fra alle sider* — en fortsat eksisterende by — men formindsket og i stadige vanskeligheder!

Skulle ikke ødelægges fuldstændig

Ingen anden by på denne jord, bortset fra Jerusalem, har nogen sinde undergået så megen lidelse. Sidon er mange gange blevet ødelagt og atter genopbygget, ødelagt og genopbygget, ødelagt og genopbygget. Den består endnu i dag og har 23.000 indbyggere.

Hvordan vidste profeten Ezekiel — hvordan kunne noget menneske — *hvis* dette ikke blev guddommeligt inspireret, have vidst at Sidon fortsat kunne eksistere, hele tiden under trængsler, men at storbyen Tyrus aldrig skulle genopbygges? *Der er al mulig grund til at Tyrus skulle genopføres* — glimrende jordbund i omegnen, vand, en vidunderlig havn, alle gode grunde til at den skulle genopføres. MEN GUD SAGDE AT DEN IKKE SKULLE!

Sidon derimod er i dag en by med 23.000 indbyggere. Alt er nøjagtig som profeteret. Der har været blod i dens gader, sårede i dens midte, sværd fra alle sider. *Salmonsens Konversationsleksikon* (bd. XXI, art.



Foto: Ambassador College

Sidons havn. Profetien forudsagde at den hensygnende by Sidon fortsat ville være beboet gennem århundrederne, hvorimod dens velhavende søsterby Tyrus ville blive ubeboet. Begge profetier er nøje gået i opfyldelse. Ingen magt på jorden har kunnet — eller vil nogen sinde kunne — ødelægge Sidon! Sådan siger Gud.

„Sidon“) vil give Dem historien op til vore dage. Sidon lever stadig videre — nøjagtig som forudsagt. Jeg var der i 1956.

Men Tyrus led fuldstændig undergang. Ingen by ligger dér i dag — nøjagtig som denne profeti sagde. Var dette guddommelig inspiration, eller var det menneskeligt gætteværk? *Hvordan gik det til at den der skrev denne profeti forudsagde nøjagtig hvad der skulle ske BEGGE GANGE?*

ALDRIG HAR NOGET UINSPIRERET MENNESKE PROFETERET NOGET SÅDANT OM 2000 ÅR UD I FREMTIDEN OG BRAGT DET TIL AT GÅ I OPFYLDELSE. På den tid da profetien blev skrevet, tydede intet ved disse to byer på deres senere skæbne. Hverken i 590 f. Kr. eller i 330 f. Kr., hvis skeptikerne foretrækker at sige at den blev skrevet på det tidspunkt.



Endnu en profeti udfordrer skeptikerne

Der findes endnu en rammende profeti der bærer tydeligt vidnesbyrd om Bibelens inspiration. Den drejer sig om en anden af oldtidens berømte byer — Askalon.

Profeten Zefanias levede og skrev omkring år 630 f. Kr. Det var før Judas landflygtighed. Han advarede i første kapitel af sin profeti jøderne om den landflygtighed der ville komme. Der er et dobbelthedsprincip i denne bog, som der er i de fleste profetier. Bogstaveligt drejer profetien sig om den tids jøder, seks hundrede år før Kristus; men den drejer sig også om vor tid, nu i det tyvende århundrede e. Kr., om de umiddelbart kommende år. Næsten ingen forstår dette princip, denne dobbelthed i profetierne. Man kan ikke forstå profetierne medmindre man forstår dette. Det er en af de vigtige nøgler til forståelse af Bibelen.

Kapitel 2 i Zefanias' bog forudsiger skæbnen for Judas nabofolk og fjender, og især filistrenes kystbyer, Gaza, Askalon, Asdod og Ekron.

Bemærk Zefanias 2, 4-7: „Thi Gaza skal ligge forladt og Askalon øde, Asdod drives bort ved middag, Ekron udryddes.“

Nu vers 7: „Og stranden skal tilfalde resten af Judas hus; de skal græsse derpå.“

Det er gået i opfyldelse! Hele dette område ligger i dag i den stat der kaldes „Israel.“

Se igen på syvende vers. „Og stranden [ud til Middelhavet, i Palæstina] skal tilfalde resten af Judas hus;

Foto: Ambassador College

I området hvor Askalons ruiner ligger i dag ses dette skilt med et citat fra Zef. 2,7. Israelerne der opsatte det er klar over at denne profeti er gået i opfyldelse. I over 600 år efter at profeterne forudsagde denne bys endelige ødelæggelse var den stadig fuld af smukke romerske bygninger. Da blev den pludselig i 1270 e. Kr. ødelagt af muhamedanerne! Der var ingen grund til denne bys undergang — **UDOVER AT GUD FORUDSAGDE DEN!**



Foto: Ambassador College

Askalons græsbevoksede ruiner. For mere end 2500 år siden forudsagde profeterne at denne engang så blomstrende by ville blive ØDE — og ville tilhøre jøderne i dag. Sådan er det sket! Ingen skeptiker kan benægte det!

de skal græsse derpå.“ *Resten er den sidste generation.* Med andre ord, i det 20. århundrede, netop nu i vor tid!

Absolut opfyldte profetier

Lad os nu kaste et blik på Zakarias 9, 3-6. „Tyros byggede sig en fæstning og ophobed sølv som støv og guld som gadeskarn. Se, Herren vil tage det i eje og styrte dets bolværk i havet, det selv skal fortæres af ild.“ Der er endnu en profeti der viser hvad der skete med Tyrus. Videre: „Askalon ser det og frygter, Gaza og Ekron skælver voldsomt, thi håbet brast. *Gaza mister sin konge*, i Askalon skal ingen bo, i Asdod skal udskud bo [det oprindelige hebraiske ord betyder „et blandingsfolk“ — se dr. Buhls oversættelse]. Jeg gør ende på filisterens hovmod.“

Dette er alt sammen gået i opfyldelse. I året 520 f. Kr. profeterede Zakarias under guddommelig inspiration at Gud ville styrte Tyrus i havet og lade det forgå, som det skete i 332 f. Kr. Gaza og Ekron skulle „skælve voldsomt,“ *men ikke ødelægges.* Gaza levede op igen —



Foto: Wide World

Dette er Gaza, engang en af filisterenes vigtigste byer. Profetierne udfordrer enhver til at ødelægge denne by fuldstændig og lade den tilbage uden indbyggere. Gaza er stadig en blomstrende by. Her ses skomagernes gade, hvor skofflikkerne driver deres håndværk.



Foto: Wide World

Hovedgade i Gaza. For nylig fik Gaza atter krigens lidelser at føle. Den er ofte blevet forladt for en tid — men aldrig lagt øde! Denne by vil altid igen myldre af liv, som ses på billedet.

den ligger der stadig i dag og har en befolkning på 118.000. Ingen konge har siden holdt til her. I Asdod boede et blandingsfolk indtil 1948, da det blev drevet ud af „resten af Judas hus“ (Zefanias 2, 7).

Her er fra *Encyclopædia Britannica* kendsgerningerne om hvordan profetien er gået i opfyldelse. „Med den muhamedanske erobring efter det 6. århundrede e. Kr., sank [Asdod] i det store og hele ned i betydningsløshed.“ Blandingsfolk — arabere og filistre — boede på stedet. Byen blev betydningsløs.

Lad os erindre, „i Askalon skal ingen bo“ — „Askalon øde“ (Zak. 9, 5 og Zef. 2,4).

Læg mærke til hvad *Encyclopædia Britannica* siger: „Askalon, nu et øde sted“ — de samme ord som Gud bruger i Bibelen — og videre: „op af denne sandblæste eign stikker rester af søjler og ruiner af sammenstyrtede bygninger og nedbrudte mure, der bærer tydelige vidnesbyrd om en forgangen storhed.“

De kan i dag besøge det øde sted hvor Askalon lå og med Deres egne øjne se — fuldkommen forladthed. De kan se at der intet er tilbage. Eksisterer Gud den Almægtige? Kunne nogen anden end en guddommelig Skaber forudsige disse ting, og derefter få dem *alle* til at gå i opfyldelse som Han har gjort?

Her er beviset som ingen skeptiker kan betvivle. Og Gud udæsker og udfordrer enhver skeptiker til at forsøge at gendrive disse profetier. Hvis De kan modbevise dem, kan De modbevise Bibelens autoritet!

ÆGYPTENS skæbne

Har De læst om Ægyptens playboy og eks-konge Faruk? Vidste De at han i virkeligheden var udlænding, at han slet ikke var ægypter? Faruk var albaner. Og vidste De at Ægyptens nuværende herskere er arabere, ikke egentlige ægyptere? Vidste De at dette blev profeteret i Deres Bibel for tusinder af år siden?

Opfyldelsen af profetier er BEVISET for Gud den Almægtiges eksistens. Det er BEVISET for Bibelens guddommelige inspiration, og for at Bibelen er Gud den Almægtiges åbenbaring af kendsgerninger der ikke på anden måde er tilgængelige for os.

Hvem der end var den virkelige inspiration bag disse profetier i Bibelen, så kendte han for 2500 år siden den tilstand Ægypten i dag ville være i, og desuden De forenede Staters, Ruslands, Kinas, Englands og alle verdens førende nationers tilstand. Han vidste allerede dengang hvad der vil ske i de næste 20 til 25 år.

Bemærk de forbavsende kendsgerninger.

Profeterne Esajas, Jeremias og Ezekiel levede omkring 600 år før Kristus. Ægypten var på den tid allerede meget gammelt. Det var civilisationens og den daværende verdens førende nation. Det var langt fremme med hensyn til videnskab og kunst, luksus og overdådighed. Med den rige Nildal var det verdens kornkammer. Verdens største bygningsværker — pyramiderne — fandtes der.

Disse var stolte monumenter over Ægyptens storhed. Ægypten havde på den tid det ældste regerende dynasti der havde siddet på tronen i nogen by eller nation i hele verden. Hvem i alverden ville dog have forudsagt afslutningen på en sådan velstand? Den var forholdsmæssigt større end De forenede Staters velstand i nutidens verden.

Dengang Ezekiel skrev, var Faraο Hofra på tronen, og hans militære og økonomiske succes gennem 25 år havde gjort ham stolt og selvsikker. Han havde skaffet Ægypten en mægtig position i oldtidens verden. Historikeren Herodot sagde i sin historie, Euterpe, § 169, at Hofra pralede af at ingen gud kunne berøve ham hans rige.

Da han pralede med dette, svarede den evige Gud. Intet menneske kunne have forudset Ægyptens fald på den tid, så lidt som noget menneske kan forudse De forenede Staters eller nogen anden stor nations fald i dag. Gud vidste hvad der ville ske med Ægypten. Gud véd hvad der vil ske med os i dag. Det står at læse i Deres Bibel.

Guds SVAR

På den tid var Juda blevet erobret af Nebukadnezar. Det kaldæiske rige var ved at rejse sig. En koloni af jøder var blevet ladt tilbage i landet Palæstina. Resten af jøderne var blevet ført i landflygtighed som slaver til kaldæernes land i Babylon. Den lille koloni af jøder der var blevet ladt tilbage ønskede at flygte til Ægypten.

Bemærk. De forhørte sig om det hos profeten Jeremias. De bad ham rådføre sig med Gud om det.

„Ti dage efter kom Herrens ord til Jeremias . . . Så siger Herren, Israels Gud . . . Hvis I bliver her i landet [Palæstina], vil jeg bygge eder og ikke nedbryde eder . . . Frygt ikke for Babels konge . . . Hvis I derimod ikke hører Herren eders Guds røst, idet I siger, at I ikke vil bo her i landet, men drage til Ægypten og bo der for ikke mere at se krig . . . eller hungre efter brød . . . Så



Foto: Ambassador College

Disse udgravede rester giver et indtryk af det gamle Ægyptens forgangne pragt. For mange århundreder siden kunne det mægtige Ægypten tillade sig at opføre disse storslåede templer og monumenter — i dag lever dets befolkning i fattigdom. Som profeteret er Ægypten blevet "ringe fremfor andre riger."

siger Hærskarers Herre . . . så skal sværdet, som I frygter, nå eder der i Ægypten . . . og I skal omkomme der" (Jer. 42, 7-16).

Lad os dernæst se på Jeremias 44, 29 og 30:

„Og dette . . . skal være eder et tegn på, at jeg hjem søger eder på dette sted, for at I skal kende, at mine ord opfyldes på eder . . . Se, jeg giver ægypterkongen Faraο Hofra i hans fjenders hånd og i deres hånd, som står ham efter livet, ligesom jeg gav kong Zedekias af Juda i hans fjende, kong Nebukadrezar af Babels hånd, som stod ham efter livet.“

Bemærk. Her i Bibelen citeres en person der påstår at være Gud den Almægtige. Han fortæller hvad Han vil gøre med kongerne på denne jord. Han påstår at skabe og tilintetgøre denne verdens riger.

Og det skete!

Faraο Hofra blev sat fra tronen af Nebukadnezar

kort efter at dette blev skrevet. Og i stedet indsatte Nebukadnezar Ahmoses som vasalkonge.

Var det et menneske der skrev denne profeti, eller var det Gud den Almægtige? Hvem der end skrev det havde magt til at skabe og omstyrte nationer og verdensriger. Det lader til at de historiske tekstkritikere i dag har den opfattelse at Bibelen blot er de litterære bestræbelser fra en lille jødisk race i oldtiden, der famlende i mørke søgte at finde frem til en gudsopfattelse. De tror i virkeligheden ikke på nogen Gud. De tror ikke på nogen *guddommelig inspiration*.

Hvem er det da der siger: „Jeg er Gud,“ og afsiger domme over oldtidens bystater og nu over det store land Ægypten og får dem til at gå i opfyldelse over en periode på 2500 år?

Hvorfor Ægypten er en svag nation

Lad os se på Ezekiels profeti. Ezekiel 29, 1-2:

„I det tiende år . . . kom Herrens ord til mig således: Menneskesøn, vend dit ansigt mod Farao, Ægyptens konge, og profetér mod ham og hele Ægypten.“ Nu vers otte:

„Derfor, så siger den Herre Herren: Se, jeg bringer sværd over dig og udrydder folk og fæ af dig; Ægypten skal blive til ørk og øde; og de skal kende, at jeg er Herren, fordi du sagde—det vil sige, *Farao* sagde—, „Nilen er min, jeg skabte den selv!“ Se, derfor kommer jeg over dig og dine strømme . . .“ Dette er fra den autoriserede danske oversættelse. I virkeligheden er den korrekte oversættelse ikke „strømme,“ men „vandingkanaler.“ Man brugte dem i Ægypten på den tid.

Lad os gå videre: „ . . . og“ — siger Gud — jeg „gør Ægypten til øde og ørk . . . og det skal ligge hen uden indbyggere i fyrretyve år.“ Disse 40 år kom i Babylons storhedstid, hvor Nebukadnezar førte ægypterne bort som fanger, lagde deres land øde og derefter lod talrige grækere indvandre i Ægypten. Historikerne ved meget lidt om hvad der egentlig skete på denne tid.

Lad os nu se på 15. og 16. vers i samme kapitel. „Det skal være“ — bemærk at Gud siger at Ægypten *fortsat skulle eksistere* — „DET SKAL VÆRE RINGE FREMFOR ANDRE RIGER.“ (Den korrekte oversættelse efter overs. af 1871).

Ægypten skulle eksistere, men det skulle være *ringe* fremfor andre riger. Det havde, indtil Gud afsagde sin dom over det, været den stolte løve blandt de andre. „ . . . og ikke mere svinge sig op over folkene,“ siger Gud, „jeg gør dem få i tal . . .“

Hvem er det der taler? — og som påstår at kunne skabe og omstyrte nationer? Hvem kan sige: „Jeg vil gøre jer få i tal,“ formindske datidens verdens største nation? Var det blot en uvidende, dødelig jøde der skrev dette?

Hvem der end skrev det fik det til at gå opfyldelse. Det skete. Hvad betyder det for Dem?



Nutidens forarmede Ægypten. Som profeteret er Ægypten blevet „ringe fremfor andre riger.“

Lad os finde ud af hvad der ifølge historien faktisk skete. Dette er fra *Imperial Bible Dictionary*, artiklen om Ægypten. „Ægyptens befolkning må have været meget stor i de tidlige tider. Den er blevet anslået til 7.000.000 på faraoernes tid — til 7.500.000 (uden Alexandria) på Neros tid...“ I vore dage er den omkring 30.000.000. Tænk blot — på 2000 år er Ægyptens befolkning kun blevet firedoblet. Og *hovedparten af den nuværende befolkning er AF FREMMEDE AFSTAMMING.* Ægypten er ikke vokset som andre nationer. Den er forblevet forholdsvis lille.

Et fattigdomshærgat land

Lad os se på Ezekiel 30,10-13:

„Så siger den Herre Herren: Jeg gør ende på Ægyptens herlighed ved kong Nebukadrezar af Babel. Han og hans folk med ham, de grummeste blandt folkene, skal hentes for at odelægge landet; de skal drage deres sværd mod Ægypten og fylde landet med slagne.

Jeg,“ siger Gud, „tørlægger strømmene, — eller vandingskanalerne — „sælger landet til onde folk.“ Det vil sige udefra kommende, fremmede folkeslag.

„Og,“ siger Gud, „ved fremmede odelægger jeg det med alt, hvad der er deri,“ hvilket vil sige ved fremmede folkeslag. „Jeg, Herren har talet. Så siger den Herre Herren: Jeg tilintetgør afgudsbillederne og udrydder høvdingerne af Nof“ — Memphis — „OG FYRSTERNE AF ÆGYPTE; DE SKAL IKKE“ — læg mærke til det — „DE SKAL IKKE FINDES MERE; og jeg indjager Ægypten rædsel.“

Ægypten ville aldrig mere blive regeret af en af landets sønner — af en indfødt fyrste.

Ville hvem det nu end var der skrev dette i Ezekiels gamle bog få det til at gå i opfyldelse? Det drejer sig om et „Så siger Herren.“ Står der en virkelig Gud bag det? Eller var det blot et menneske der skrev?

Ægypten blev erobret af Nebukadnezar, *netop som profetien sagde.* Gud satte ham over riget (Dan. 2,37).

Gud er universets øverste hersker. Det er hvad jordens *nationer* har GLEMT. Det er det verden i dag har GLEMT.

Historiens vidnesbyrd

Lad mig citere fra *History of Ancient Egypt* af Rawlinson. Her er opfyldelsen af denne profeti i historien. Det skete virkelig!

Rawlinson siger om Psammetik II, der i 525 f. Kr. blev slået og dræbt af perseren Kambyses, „Således omkom denne uheldige monark, den sidste af den lange række af faraoer, som fra og med Menes havde regeret Ægypten som et selvstændigt kongedømme i århundreder. Hyppige opstande karakteriserer den periode hvor de var underlagt Persien. Men atter og atter beviste perserne deres overlegenhed i felten og tvang ægypterne til at underkaste sig.“

Efter Persiens erobring herskede grækerne over Ægypten. Efterkommerne af en af Alexanders *græske generaler* startede en linie af fremmede faraoer der beherskede Ægypten indtil 152 f. Kr. *Der har aldrig siden været en indfødt Farao i Ægypten. Ingen indfødt konge har siden den tid regeret over Ægypten.*

Betænk hvad dette historiske vidnesbyrd betyder: Ægypten blev erobret og behersket af Alexander den Store. Derefter blev det styret af en af Alexanders fire generaler, ham der i Daniels bog, kapitel 11, kaldes „sydens konge.“ Senere beherskedes Ægypten af Rom. Derefter af muhamedanerne. Derefter af tyrkerne. Det er blevet styret af franskmændene, af englænderne, og endelig blev det for få år siden, den 18. juni 1953, gjort til en republik.

Eks-kong Faruk var konge indtil Ægypten blev en republik. Men KONG FARUK NEDSTAMMEDE IKKE FRA ÆGYPTISKE FORFÆDRE. Han var albaner. Han nedstammede fra Mohammed Ali.

Nutidens ægyptiske herskere er IKKE FYRSTER, og de fleste er IKKE ægyptere. De er *arabere* af afstamning. Gud sagde at det ville være sådan, og sådan er det. IKKE EN ENESTE GANG I 2500 ÅR HAR ÆGYPTE VÆRET UNDER-

LAGT EN INDFØDT FYRSTE. De kan læse detaljerne i Hagerups konversationsleksikon, bd. X, art. „Ægypten.“

Det går ALTID i opfyldelse

Der var intet, dengang disse profetier blev skrevet, der kunne tyde på en sådan fremtid — en fremtid som den Ægypten har oplevet — som de bibelske profetier sagde ville komme. Tænk blot! Gud forkyndte den antikke bystat Tyrus' skæbne, at den aldrig skulle genopbygges. Det skete.

Om Askalon, udslettelse, for aldrig at blive genopbygget. Det skete.

Om Sidon, at den skulle formindskes, men fortsat eksistere. Og det skete. Sidon er i dag en by med en befolkning på 23.000.

Ægypten skulle fortsat bestå, men formindskes, og aldrig mere herskes over af en indfødt. Det skete. Udslettelse ville blive Babylons skæbne. Det skete.

Men hvordan vidste Ezekiel dette, han der kun var et ganske almindeligt menneske? HVORDAN, spørger jeg.

Her er en udfordring til skeptikerne. Skeptikere vil ikke have noget at gøre med profeti. Skeptikerne flygter fra profeti fordi de ikke kan give noget svar på den. Og det eneste mulige svar er at håne og latterliggøre den. Skeptikerne indrømmer at Ægypten ifølge profetierne skulle fortsætte som en reduceret nation, ikke længere velstående, ikke længere et mægtigt verdensrige, ikke længere regeret af dets egen indfødte fyrste. Benægte det kan de ikke. De kan kun flygte fra det!

Hvem er den virkelige Hersker? Gud den Almægtige, naturligvis.

SKEPTIKERE kan ikke modbevise opfyldt profeti

Hver eneste detalje i profetierne om Ægypten er gået i opfyldelse. Denne profeti blev ikke skrevet efter opfyldelsen, for den er blevet opfyldt i tidens løb, op gennem historien og endda ind i nutiden! Det har været

en langsom, gradvis opfyldelse, som profetierne sagde det ville blive.

Endnu på Kristi tid var der INTET der tydede på at Ægyptens storhed var borte for bestandig, absolut intet. På den tid havde Ægypten stadig megen magt. Dets befolkning var over 7.000.000. Det var på den tid Romerrigets kornkammer. Encyclopædia Britannica siger at Alexandria i Ægypten i det 3. århundrede e. Kr. endnu i nogen tid betragtedes som verdens førende by næst efter Rom.

Sæt den evige Gud havde sagt at Ægypten skulle ødelægges totalt, men at Babylon skulle fortsætte formindsket. Men det gjorde Han ikke. Det var ikke hvad Han sagde, og det var heller ikke hvad der skete. Han sagde at Babylon ville blive ødelagt. Og det blev ødelagt! Han sagde at Ægypten ville fortsætte underkuet som en lille stat. Og det er sket. Og ikke en eneste gang i de 2500 år siden dengang har Ægypten været regeret af en indfødt ægyptisk fyrste.

Aldrig i verdenshistorien har nogen nation været underlagt fremmed styre og fremmedherredømme så længe som Ægypten.

Lad os nu sammenligne hvad der skete i Ægypten med det der ifølge profetierne skulle ske med Babylon og Rom.

Rom blev nævnt i profetierne endnu før den blev kendt — alle profetierne om Rom blev endda skrevet før der fandtes et Romerrige. Rom skulle være som jernet (Dan. 2,40) — den mægtigste af alle disse oldtidsstater, den stærkeste af dem — stærkere end Ægypten og Grækenland, stærkere end kaldæernes rige eller perserriget. Det gik i opfyldelse! Men dets fald var forudsagt.

Med Bibelens sprogbrug skulle Rom „såres til døden,“ men dets „dødshug“ skulle læges (Åbenb. 13,3). Rom skulle efter sit fald *genopstå syv gange efter hinanden*. Det er blevet genoplivet og er genopstået seks gange — under Justinian, Karl den Store, Otto den Store, Karl V, Napoleon, Mussolini — og den syvende

opstandelse finder sted netop nu. De vil sandsynligvis selv komme til at opleve den i de næste år.

Alt hvad der forud er blevet profeteret i Bibelen om de forgangne århundreder er altid blevet opfyldt. Men der er mange flere profetier der skal gå i opfyldelse fra nu af! Vi nærmer os netop nu hele denne tidsalders knusende klimaks, hvor langt flere profetier, langt flere begivenheder end nogen sinde før i historien vil få verden til at ryste i sin grundvold. Disse begivenheder vil finde sted inden for de næste 15 til 20 år.

Hvorfor bliver alle disse profetier opfyldt? — fordi Gud eksisterer og for tusinder af år siden åbenbarede i Bibelen hvad Han har i sinde at gøre i dag!

Også Babylon og Rom!

Tænk Dem blot! Den i DERES BIBEL citerede Gud indskrænkede sig ikke til at forudsige bare en eller to af verdens byers eller landes skæbne. Hvis disse skrifter var blotte menneskelige gisninger, ville de sikkert have været begrænset til det; og i sjældne tilfælde kunne de måske være gået i opfyldelse.

Men Gud valgte *hver eneste* by af betydning — *hver eneste* stat i den daværende verden som Hans folk Israel havde kontakt med, og åbenbarede gennem menneskelige skribenter fremtiden for *hver og én af dem!*

I de fleste tilfælde var den forudsagte skæbne det stik modsatte af hvad man logisk ville forvente på den tid! Og dog er de så paradoksalt profeterede hændelser gået i opfyldelse!

Se på denne profeti om verdens politiske og religiøse hovedstad, Babylon! På den tid hvor den blev skrevet, ville ethvert menneske der fremsatte en sådan øjensynligt urimelig forudsigelse om dens fremtid, være blevet betragtet som sindssyg:

„Det går med Babel, rigernes krone, kaldæernes stolte pryd, som dengang Gud omstyrtede Sodoma og Gomorra. Det skal aldrig i evighed bebos, ej bebygges fra slægt til slægt; der tæller araberne ikke, der lejrer



Udgravede ruiner i det antikke Babylon. Som profeteret er denne i oldtiden så mægtige stad absolut ubeboet i dag. Babylon, såvel som Tyrus, udfordrer skeptikeren til at genopbygge den. Gud erklærer gennem Bibelen at det er ugørligt!

hyrder sig ej; men vildkatte lejrer sig der, og husene fyldes med ugler; der holder strudsene til, og bukketrol-dene springer; sjakaler tuder i borgene, hyæner i de yppige slotte. Dets time stunder nu til [dengang Esajas skrev], dets dage bliver ej mange“ (Esaj. 13,19-22).

Dette dekret fra den Almægtige blev ikke udsat. Det blev eksekveret! Denne dom har nu været virksom i 2500 år! Den tilstand der er beskrevet i DERES BIBEL, skrevet mens Babylon var verdens hovedstad på sin magts, krafts og herligheds tinde, har bestået til denne dag!

Jeg har været der. Jeg har set det, fotograferet ruinerne og en storkerede. Intet menneske lever der.

Jeg spurgte bestyreren af det museum staten Iraq nu opretholder i Babylon, om han boede der.

„Nej — NEJ!“ udbrød han. „Her bor ingen. Jeg rider hertil hver morgen på mit æsel.“



Foto: Wide World

Århundreder før Rom blev det romerske verdensriges hovedstad, blev det profeteret at Rom skulle herske over folkeslagene. Her ses et smukt billede af det projektorbelyste gravmæle for kejser Hadrian og hans efterfølgere. I middelalderen tjente det som fæstning for paverne. Dette århundrede gamle mausoleum står som et tavst vidnesbyrd om at Rom stadig vil leve op efter hvert nederlag og gøre sin magt gældende i verden.

„Slår araberne nogen sinde lejr her?“ spurgte jeg.

„Aldrig!“ lød det eftertrykkelige svar. „De er overtroiske over for det.“

Hvordan kunne Esajas 600 år før Kristus vide, at det der på hans tid var verdens hovedstad, ville blive fuldstændig *ØDELAGT* og *forblive* et totalt forladt sted i disse 2500 år ud i fremtiden? Hvordan kunne *noget* dødeligt menneske vide noget sådant? *INGEN KUNNE* — *UNDTAGEN VED GUDDOMMELIG INSPIRATION SOM DISSE OPFYLDTE PROFETIER BEVISER!*

Ja, *Deres Bibels* GUD forudsagde *HVER ENESTE*

vigtig bys — *HVER ENESTE* stats fremtid. Nogle skulle ødelægges og *aldrig* genopbygges — vedvarende være jævnet med jorden. Andre skulle ødelægges, men genopbygges. Atter andre skulle fortsætte med at eksistere. Verdens mægtigste nation skulle reduceres til en lille stat og aldrig mere regeres af en indfødt konge. Historiens første verdensrige skulle efterfølges af et andet, indtil det fjerde *VERDENSRIGE* — der skulle *omstyrtet* og syv gange derefter genopstå!

IKKE EN ENESTE GANG slog profetierne fejl!

Der findes *INGEN ANDEN BOG* SOM DENNE! Intet *menneskeligt* skrift som dette. *IKKE EN* af disse profetier har slået fejl! *INGEN PROFETI VIL NOGEN SINDE FEJLE!*

Profetierne *BEVISER* DEN *HELLIGE SKRIFTS* guddommelige *INSPIRATION!*

De *BEVISER* *GUDS* *EKSISTENS!*

Men til slut, hvad betyder alt dette nu egentlig? Simpelt hen dette: Omkring en tredjedel af Bibelen er *PROFETI*. Kun omkring *en tiendedel* af profetierne drejer sig om disse oldtidsbyer og -stater — profetier *der allerede er gået i opfyldelse!* *NI TIENDEDELE* AF *PROFETIERNE DREJER SIG OM VERDENSBEGIVENHEDER DER VIL HÆNDE NU I VOR TID!*

Tænk engang! Næsten en tredjedel af *DERES BIBEL* er viet til at åbenbare for os i dag forud, *hvad VI skal udsættes for i løbet af de næste fem til ti år!*

VI LEVER I DEN SINDSBEVÆGENDE ENDENS TID! „*VERDENS ENDE*“ — denne *tidsalders* ende — er over os. Disse profetier kan nu *FORSTÅS!* *KUNDSKABEN* om disse ting øges — *gøres tilgængelig!* Det påhviler *DEM* at fortsætte med at læse *The PLAIN TRUTH* — at lære at *FORSTÅ* og at *KENDE* *Deres BIBEL!*

POSTADRESSER VERDEN OVER:

I SKANDINAVIEN OG ENGLAND

P. O. Box 111
St. Albans, Herts.
England

I TYSKLAND

Postfach 1324
(4) Düsseldorf 1
Vesttyskland

I AFRIKA

P. O. Box 1060
Johannesburg, Transvaal
Republic of South Africa

PÅ FILIPPINERNE

P. O. Box 1111
Makati, Rizal D-708

I AUSTRALIEN

P. O. Box 345
North Sydney, NSW 2060
Australien

I CANADA

P. O. Box 44, Sta. A
Vancouver 1, B.C.
Canada

I FRANKRIG, SCHWEIZ OG BELGIEN

Le MONDE A VENIR
91, rue de la Servette
Case Postale
CH-1211 Geneve 7
Schweiz

I ISRAEL

P. O. Box 19/0111
Jerusalem, Israel

I LATINAMERIKA

P. O. Box 5-595
México, D.F.

I HOLLAND & BELGIEN

Postbus 496
Arnhem, Nederland

I NEW ZEALAND

P. O. Box 2709
Auckland 1, New Zealand

I DE FORENEDE STATER

AMBASSADOR COLLEGE PRESS
P. O. Box 111
Pasadena, California 91109

Hvis De endnu ikke er abonnent på verdens eneste tidsskrift om verdensbegivenhederne og den menneskelige interesser, *The PLAIN TRUTH*, kan De få et allerede betalt abonnement ved at skrive til vor nærmeste postadresse. Sendes som en oplysningstjeneste i offentlighedens interesse.