

HVORFOR
blev vi
FØDT?



En Ambassador College Publikation

Denne pjece er ikke til salg. Den udgives som en gratis oplysnings-tjeneste i offentlighedens interesse af Ambassador College's teologiske fakultet.

ANNA DJERNÆS

HVORFOR BLEV VI FØDT?

af Herbert W. Armstrong

Er der et FORMÅL med menneskelivet? Er der når alt kommer til alt en virkelig MENING med livet som DE aldrig har tænkt over? De har brug for at vide det!

BLEV MENNESKEHEDEN skabt og *anbragt her* på jorden af en intelligent og almægtig Skaber *med en bestemt HENSIGT FOR ØJE?* Og i så fald, *hvad* er denne hensigt — og *HVORFOR* er menneskeheden så aldeles uvidende om den?

Eller, på den anden side, udviklede mennesket sig over millioner af år fra laverestående dyrearter? Blev vi mennesker udformet og tildannet som vi er, ene og alene af naturlige årsager og iboende kræfter?

Dette er de to muligheder for vor oprindelse. I dag er udviklingsteorien blevet så godt som alment accepteret inden for den højere uddannelse.

Men biologer og forkæmpere for udviklingslæren er ude af stand til at påpege noget bestemt formål med menneskehedens tilstedeværelse på denne planet. De fortæller os heller ikke hvorfor mennesket er *som det er* — hvorfor det besidder så umådelige intellektuelle og produktive evner at det kan rejse til månen og vende sikkert tilbage — og dog samtidig stå fuldstændig hjælpeløst over for denne verdens bjerg af problemer, lidelser og onder. Men religionen har for den sags skyld heller ikke vist mennesket dets sande formål i livet.

Det er med ét blevet bydende nødvendigt at vi finder svaret. Menneskehedens problem nummer ét er nu blevet et spørgsmål om at *OVERLEVE*. Og tiden er ved at løbe fra os.

HVORFOR tager disse *onder* i dag til med stadig voksende hastighed?

Hverken de evolutionære biologer eller verdens religioner har hidtil givet nogen som helst forklaring. De tilbyder ingen løsninger. De giver os *INTET HÅB!*

Et spørgsmål om at overleve

Vi står nu ansigt til ansigt med denne skræmmende kendsgerning: adskillige statsoverhoveder er hver for sig i stand til at styrte denne verden ud i en tredje verdenskrig, udkæmpet med kernevåben, som kunne udslutte alt menneskeliv på jorden!

Har mennesket gjort så store fremskridt at det står over for at udslutte sig selv? Er *dette* enden på udviklingsprocessen? Er *dette* den måde på hvilken videnskaben og teknologien er i færd med at tildele alle verdens religioner dødsstødet?

Er det muligt at der eksisterer en kilde som er i stand til at kaste nyt, hidtil ukendt, lys over dette spørgsmål om liv og død?

Er det endda muligt at der findes *nye fakta* af største betydning for menneskehedens overlevelen og for verdensfreden — fakta i den bibelske åbenbaring der hidtil ikke er blevet anerkendt af teologer inden for jødedommen og den traditionelle kristendom?

I så fald, med menneskehedens udsluttelse som en realistisk mulighed og nedtællingen begyndt, er der ingen tid at spilde i vor søgen efter disse fakta.

I denne kritiske stund i menneskehedens historie undskylder vi os ikke når vi retter søgelyset mod de i sandhed forbløffende åbenbaringer som er blevet forkastet af videnskaben og den højere uddannelse, og mod disse vigtige tekster, religionerne har overset.

Den bog der kaldes Bibelen hævder selv at være en åbenbaring af fundamental, nødvendig viden — den INSTRUKTIONSBOG som fulgte med Skaberens mesterværk — Mennesket selv!

Kunne denne, den mindst forståede af alle bøger, afsløre FORMÅLET med menneskehedens tilstedeværelse på jorden? Forklarer den HVORFOR mennesket er *som det er* — på én gang så kreativt og dog så destruktivt? Forklarer den HVORFOR mennesket står så fuldstændig hjælpeløst over for dets egne problemer, og dog har så umådelige intellektuelle og produktive evner? Tilbyder den LØSNINGER? Giver den os HÅB?

Eftertrykkelige svar

På alle disse vigtige spørgsmål er det eftertrykkelige svar et rungende *JA!* Men stil de samme spørgsmål med hensyn til udviklingsteorien eller religionernes lære, og svaret er beklageligvis *NEJ!*

Synes det da ikke at være det rene idioti at afslå en ærlig undersøgelse af disse så fortvivlet nødvendige svar?

Her er da Skaberens afgørende budskab til menneskene i denne kristiske stund i menneskehedens historie.

Indstil Dem på overraskelser!

Hvordan denne manglende dimension i vor viden kunne overses af religion, videnskab og uddannelse i årtusinder, er lige så chokerende som det faktum at vor Skaber i de første to kapitler af sin instruktionsbog klart og eftertrykkeligt fortæller os at mennesket hverken er et dyr eller en udødelig sjæl! Disse første to kapitler af Første Mosebog gendriver udviklings-teorien på to måder:

Selve det første vers af det første kapitel i Bibelen fastslår udtrykkeligt at Gud eksisterer — at Gud SKABTE himmelen og jorden. Det første kapitel siger ligeledes udtrykkeligt at mennesket ikke nedstammer fra laverestående dyrearter, og at mennesket ikke er noget dyr. Og andet kapitel skildrer hvordan Gud selv udtrykkeligt siger at mennesket ikke er en udødelig sjæl — i modsætning til mange eller endda de fleste religioners allermest grundlæggende trossætninger!

De allerførste ord i Bibelen er: „I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden” (1 Mosebog 1,1). Ikke noget „måske” — ikke nogen teori — men en eftertrykkelig erklæring!

En anden vigtig åbenbaring her i begyndelsen er værd at bemærke: det menneske der oprindeligt blev inspireret til at nedskrive disse ord, var Moses. Moses skrev på hebraisk. Det danske ord „Gud” er oversat fra det hebraiske *Elohim* — der er et samlingsnavn ligesom sådanne ord som „familie,” „kirke,” „hold,”

„gruppe.” Det betyder *én* Gud, men mere end *én* person udgør den ene Gud — ligesom en familie er *én* familie men kan bestå af to, eller flere personer.

DE er IKKE et dyr

Bemærk nu i vers 21 af Første Mosebog 1: „Gud skabte de store havdyr... efter deres arter, og alle vingede væsener efter deres arter.” Derpå i vers 25: „Gud gjorde de vildtlevende dyr efter deres arter, kvæget efter dets arter...” Og i vers 26: „Derpå sagde Gud: „Lad os gøre mennesker i vort billede, så de ligner os...””

Dette siger klart nok at Gud skabte havdyrene efter deres arter — fuglene efter deres arter; kvæget efter dets arter, aberne efter deres arter — men Gud skabte *MENNESKET efter GUDS art!*

Det er hvad der står!

Læg også mærke til at *Elohim* ikke sagde: „Lad mig gøre mennesker i *mit* billede,” men: „Lad os gøre mennesker i *vort* billede, så de ligner os...” Det er GUD-FAMILIEN der taler. (Men lad mig her forklare at der fra vers 4 i andet kapitel af 1 Mosebog indføres et nyt og anderledes navn for Gud. På hebraisk er det *JHVH Elohim*. I den autoriserede oversættelse til dansk gengives det hebraiske *JHVH* som „HERREN” — altid med blokbogstaver. Det oversættes her „GUD HERREN.” Der findes intet ord på dansk der nøjagtigt gengiver den sande betydning af *JHVH*. Fenton-oversættelsen [på engelsk] gengiver det som „den evigt levende.” Moffatt-oversættelsen [ligeledes engelsk] gengiver det „den Evige.” Dette er i virkeligheden det navn der benyttes på hebraisk for den person i Guds familie som på græsk kaldes *Logos* [Joh. 1,1-3] i Det ny Testamente og oversættes „Ordet.” Dette ord betyder den person i Guds familie der er Talsmanden, ved hvem Gud [Faderen i Guds Familie] skabte alt. Det var Ham der blev født af kød, Jesus Kristus.)

Dette afslører klart og ubestrideligt at *mennesket ikke er noget dyr!* Mennesket blev skabt i Guds billede

og lighed — i selve Guds form og skikkelse. Mennesket blev skabt til at have et forhold til Gud — et forbindelsesled med Gud — helt uligt dyrene. Dette vil fremgå tydeligere af det følgende.

Men HVORFOR skabte Gud mennesket i sit eget billede? Hvorfor skabte Han i det hele taget menneskene?

Var der et særligt FORMÅL? Er der en MENING med menneskelivet som menneskeheden aldrig har forstået?

En PLAN under udførelse?

Storbritanniens afdøde premierminister, Winston Churchill, gav faktisk svaret da han over for De forenede Staters kongres udtalte: „Der er en PLAN under udførelse hernede på jorden.” Han antydede naturligvis eksistensen af en Højere Magt oventil der udfører denne plan.

Men mennesket synes ikke at forstå denne plan.

Se Dem nu om. Se på alle de forskellige arter og former for levende væsener. Hvor mange af disse er i stand til at tænke, planlægge, opfinde og derefter føre planerne ud i livet ved at fremstille eller skabe det udtænkte, formgivne og planlagte?

Instinkt i stedet for forstand

Bæveren bygger sine dæmninger instinktivt. Men alle disse dæmninger følger samme mønster. Bæveren kan ikke udtænke et nyt mønster og bygge noget nyt og anderledes. Myrerne bygger myretuer; muldvarpe, slanger og gnaverne graver huller; fuglene bygger reder. Men de følger altid samme mønster. Der er ingen originalitet, ingen udtænkning, ingen opfindelse af nye ideer og ingen nye konstruktioner.

Bæverens dæmninger, myrerens tuer, muldvarpens, slangens og gnaverens huller, fuglenes reder bliver alle bygget udelukkende instinktivt, ikke ved tænkning og original planlægning.

Et forsøg blev gjort med væverfuglen. I fem generationer i træk blev nogle væverfugle isoleret på et sted

hvor redebygningsmateriale ikke var tilgængeligt for dem. Femte generation havde aldrig set en rede. Men da redebygningsmaterialet sammen med andet materiale blev gjort tilgængeligt, byggede den femte generation øjeblikkeligt reder. Og det var væverfugle-reder — ikke uglere der eller svalere der eller ørnereder.

Udviklingslæren kan ikke forklare det faktum at dyrene er udstyret med et forunderligt instinkt — og dog totalt mangler FORSTAND. Den kan heller ikke gøre rede for hvorfor dette instinkt ikke findes hos MENNESKER. Eller hvorfor der er et så uhyre svælg mellem dyrenes instinktive hjerne og den menneskelige forstand.

Intellekt uden instinkt

Menneskene kan projekttere og bygge vældige dæmninger som f. eks. Grand Coulee i USA. De kan bygge lange tunneler gennem bjerge og under floder. De kan konstruere og fremstille biler, flyvemaskiner, krigsskibe og undervandsbåde. De er de *eneste* af alle Guds skabninger som tilnærmelsesvis har virkelig skabende kræfter.

Hvordan mennesket har anvendt sine evner

Men læg mærke til hvordan menneskene faktisk har *anvendt* de ting de har intelligens og evner til at opfinde og fremstille.

For tusinder af år siden lærte menneskene at arbejde i jern, stål og andre metaller. De fremstillede værktøj, opførte bygninger — men de fremstillede også sværd og spyd og drog ud for at *odelægge!*

Menneskene lærte at *organisere* sig i byer, grupper og nationer. Men hvilken *brug* gjorde de af den organisation de havde under deres kontrol? De organiserede våbenføre mænd der samlet drog ud for at erobre og odelægge og samle sig *gods* ved at *plyndre*, i stedet for at fremstille og skabe.

Menneskene opdagede at de evner de besidder sætter dem i stand til at fremstille sprængstoffer så de

om nødvendigt kunne flytte bjerge — men snart udviste folkeslagene den mest afsindige energi, med udgifter på milliarder af kroner, i den hensigt at udvikle kernevåben hurtigere end fjenden, og de fremstiller nu masseødelæggelsesvåben der kan udslutte alt menneskeliv på jorden!

En filosofisk anlagt landsbylæge fortalte mig engang at det var hans opfattelse at alt hvad menneskene nogen sinde har berørt af Guds skabelse har de forurennet, besudlet, tilsvinet og ødelagt. Denne udtalelse forekom dengang radikal. Men det jeg har set siden han for over 35 år siden sagde dette, har så godt som overbevist mig om at han havde ret.

Jeg behøver ikke at gå videre. Se Dem blot omkring og bedøm forholdene. Hvis De er et tænkende individ vil De se hvordan mennesket, udstyret med en del af Guds skabende kraft — og som det *eneste* væsen der har denne — udnytter denne evne til at udtænke, planlægge, opfinde og fremstille med ødelæggende formål for øje.

Er videnskaben ved at gå amok?

Kast et blik på de førende industrilandes store fabriksvirksomheder. Her summer og larmer menneskehedens skabende virksomhed. Menneskene nærmer sig i deres enorme industrielle udvikling, omend i ubetydelig grad, virkelig guddommelig kraft og aktivitet.

Men der er én ting der er dødsens forkert ved alt dette.

Menneskene har lært at anvende videnskabelige, teknologiske og mekaniske kræfter i en grad *der langt overgår deres kapacitet og evne til at styre produktet af deres bestræbelser i de rette, konstruktive baner!*

Skabte GUD mennesket så destruktivt?

HVORFOR anbragte en al-viis Skaber mennesket på denne jord? Udformede og gjorde Skaberen mennesket *som det er* — med så store evner og så overvældende et intellekt, og dog så destruktivt og så hjælpeløst over for alle dets egne problemer?

Det kommer måske som et chok for Dem at høre den sande forklaring på de oprørende forhold i verden, årsagerne til dem — HVORDAN det hele skete — og det virkelige FORMÅL med menneskets eksistens. Men læs det med Deres egne øjne i Bibelen! Passager som hidtil er blevet overset eller forkastet af menneskene — og dog sande åbenbaringer som altid har været tilgængelige! Hvad mere er, Bibelen fortæller os selv — hvis vi vil høre efter — HVORDAN det gik til at disse grundlæggende SANDHEDER er blevet både forkastet og overset.

Forbløffende?

Ja, virkelig forbløffende!

Men læs det selv! Hvis De ikke har en Bibel, anskaf Dem da straks en.

Skabelsen endnu ikke fuldført

Noget af det første vi må være klar over, som folk fuldstændig har overset i Bibelen, er dette:

Adams skabelse blev IKKE FULDFØRT!

Det første kapitel af Første Mosebog — kaldet „skabelses-kapitlet” — beretter overhovedet ikke om en fuldført skabelse! Menneskets skabelse *blev ikke fuldført!* Læs igen denne forbløffende sandhed! Forvis Dem om at De forstår den!

Det der blev skabt var, som åbenbaret i Første Mosebog 1, en FYSISK skabning — en dødelig, fysisk mand og kvinde — det fysiske stof *hvoraf* den ÅNDELIGE SKABNING skulle udføres!

Bibelen åbenbarer, som vi skal se, klart dette: hvad Gud faktisk er i færd med at skabe med menneskeheden er kronen på værket, DET STØRSTE MESTERSTYKKE I HELE HANS SKABERVÆRK! Og det vil — når det er fuldendt — blive millioner — endda MILLIARDER — af mennesker omdannet til fuldendte ÅNDELIGE PERSONLIGHEDER!

Den åndelige skabelse foregår stadig!

Som før nævnt skabte Gud Adam og Eva i sit eget billede, så de lignede Ham. Han skabte dyrene efter deres egne arter. Men Han skabte mennesket efter GUDS

art, det vil sige hvad form og skikkelse angår, men IKKE bestående af ånd.

Mennesket er fysisk

I Første Mosebog 2,7 siges det klart: „Da dannede Gud HERREN mennesket af agerjordens muld og blæste livsånde i hans næsebor, så at mennesket [fysisk stof] blev et levende væsen.”

Da Gud lod ånde — luft — blæse gennem menneskets næsebor BLEV mennesket (bestående af fysisk stof, af jord) til et levende væsen, eller som der står i ældre oversættelser — en levende sjæl. Sjælen består af STOF — ikke af ånd.

Det er stik imod hvad de fleste tror. Men det er hvad Bibelen SIGER! Videre siger den: „Den sjæl, der synder, den skal dø” (Ezek. 18,4). Dette er så vigtigt at det for at understreges siges to gange: „Den sjæl, der synder, den skal dø” (Ezek. 18,20).

... Men Gud er ånd

Gud består af ÅND — ikke af fysisk stof (Joh. 4,24). Men intetsteds siger Bibelen at mennesket er ånd. Intet sted i Bibelen finder vi udtrykket „udødelig sjæl” eller „sjælens udødelighed.” I Første Mosebog 1 kaldes dyrene væsener (overs. af 1871 anvender ordet sjæl om dyr — 1 Mos. 2,19). Moses benyttede ordet *nephesh* der i 1 Mosebog 2,7 (overs. af 1871) oversættes med det danske ord „sjæl,” mens det oversættes „væsen” i 1 Mos. 1,20.21.24.

De to træer

Men forsæt nu i Første Mosebog 2,8: „Derpå plantede Gud Herren en have i Eden ude mod øst, og der satte han mennesket, som han havde dannet; og Gud HERREN lod af agerjorden fremvokse alle slags træer, en fryd at skue og gode til føde, desuden livets træ, der stod midt i haven, og træet til kundskab om godt og ondt” (vers 9).

„Men Gud HERREN bød Adam: „Af alle træer i

haven har du lov at spise, kun af træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise; den dag, du spiser deraf, skal du visselig dø!" (vers 16-17).

Bemærk hvad Gud sagde at ulydighed ville medføre: „Du skal visselig dø!" Mennesket er *dødeligt* og skal dø! Det sagde Gud!

Hvad har vi nu set? Gud skabte mennesket DØDELIGT — bestående af fysisk stof. I Første Mosebog 3,19 sagde Gud til Adam: „... støv er du, og til støv skal du vende tilbage." Han talte til det bevidste MENNESKE — til Adam.

Bemærk hvad der her åbenbares og udtrykkes symbolsk. LIVETS træ symboliserede evigt liv. De besad endnu ikke udødelighed. Dette blev tilbudt Adam og Eva som GUDS GAVE.

Men det blev forlangt at de skulle vælge.

I haven var der også et andet symbolsk træ — træet til „kundskab om godt og ondt." At træffe det forkerte valg, at tage af den forbudne frugt ville medføre DØDSSTRAF. „Du skal VISELIG dø," sagde Gud — HVIS de valgte at være ulydige og spise af dette træes frugt.

Med andre ord, som vi læser i Romerbrevet 6,23: „Thi syndens løn er DØDEN, men Guds nådegave er EVIGT LIV..." Dette viser klart at Gud åbenbarede evangeliet for dem. Og hvad er Bibelens definition på SYND? Som der står i 1 Johannes 3,4, „Synd er lovbrud."

Der findes i virkeligheden kun TO GRUNDLÆGGENDE MÅDER at leve på — to divergerende *filosofier*. De går i modsat retning. Jeg kan forklare dem ganske enkelt: den ene er at *give* — den anden at *TAGE*.

Nærmere betegnet: den første er ydmyghedens og uselvskhedens vej, omtanke for andre som for én selv. Det vil sige at samarbejde, at tjene, hjælpe og dele med andre; at vise hensyn, tålmodighed og venlighed. Og endnu vigtigere, det er også VEJEN til lydighed mod, tillid til og dyrkelse af Gud alene. Det er den *guddommelige* vej der viser KÆRLIGHED mod Gud og KÆRLIGHED mod næsten.

Den anden og modsatte vej er SELVOPTAGETHEDENS og forfængelighedens vej, vejen med begær og havepsyge med konkurrenceånd og strid; med misundelse, skinsyge, og ligegladhed med andres velbefindende.

De færreste er klar over denne vigtige KENDS-GERNING: vejen, at „GIVE,” er faktisk en usynlig og dog uforanderlig ÅNDELIG LOV der er aktiv og virksom. Den opsummeres i princippet af de ti bud.

ÅRSAGEN til fred og lykke

Der er en LOV der er lige så VIRKELIG, *lige så ubrydelig og uforanderlig som tyngdeloven!* Den styrer og regulerer alle medmenneskelige forhold!

HVORFOR skulle det forekomme fornuftstridigt at menneskets Skaber — Skaberen af alt stof, af al kraft og energi — Skaberen af fysikkens og kemiens love, af tyngdeloven og inertiens lov — *at Han også skulle have skabt og igangsat* denne ÅNDELIGE LOV som vil RESULTERE i ethvert GODE for menneskene?

Hvis Skaberen er en KÆRLIGHEDENS Gud — HVIS vor Skaber besidder al magt — kunne Han da overhovedet have gjort noget andet? Kunne Han have undladt at sørge for en VEJ — en ÅRSAG — der fører til fred, lykke, velstand, succes og overstrømmende velvære?

Jeg gentager: ingen VIRKNING uden ÅRSAG.

Hvis der skal herske fred, lykke og overstrømmende velvære, MÅ NOGET FORÅRSAGE DET! Gud kunne ikke *være* Gud uden også at have sørget for en ÅRSAG til ethvert ønsket GODE.

Er det ikke ved at være på tide at vi får øjnene op for at Gud I KÆRLIGHED til den menneskehed Han skabte, også skabte og igangsatte denne *ubøjelige* åndelige LOV der er ÅRSAGEN til ethvert GODT RESULTAT?

Lad os nu opsummere: DØDEN er straffen for SYND. SYND er OVERTRÆDELSE af førnævnte LOV! At overtræde denne lov er at forkaste den VEJ som ville FØRE TIL det GODE som alle mennesker ønsker sig — at styre ind på den VEJ som er ÅRSAGEN til alle ONDE resultater.

Gud **FORBØD** under **DØDSSTRAF** Adam og Eva at spise af frugten på træet til kundskab om godt og ondt!

HVORFOR? Fordi Han ønskede at de skulle vælge **VEJEN** til ethvert tænkeligt **GODE** — fordi Han ønskede at de skulle undgå at forårsage onder, sorg, smerte, lidelser, ulykke. Derfor var det at spise af denne frugt et symbol på at **OVERTRÆDE** Guds åndelige **LOV**!

At spise af **LIVETS** træ var blot et symbol på at modtage Guds Helligånd som **GAVE**, selve Guds kærlighed (Romerbrevet 5,5) der **OPFYLDER** denne åndelige lov (Rom. 13,10), og som Gud kun giver dem der **ADLYDER** Hans lov (Ap. G. 5,32).

ÅRSAGEN til verdens onder

Overvej endvidere dette: en retfærdig Gud kunne ikke have advaret de første mennesker om **DØDSSTRAFFEN** uden fuldt ud at have åbenbaret den åndelige lov for dem — den lov der er kodificeret som de ti bud — og hvis overtrædelse medfører denne straf. Husk på at detaljerne ikke er nedskrevet her — at dette kun er et stærkt forkortet **RESUMÉ** af hvad Gud lærte dem.

Så Gud havde fuldt ud vist Adam og Eva Hans **VEJ** — den vej som går ud på at **GIVE** — Hans ubøjelige åndelige **LOV**. Gud havde allerede **IGANGSAT** den **LOV** der *forårsager* alt **GODT**. Han havde også vist dem **DEN VEJ** der *forårsager* det **ONDE** — *overtrædelsen* af denne lov — for ellers kunne Han ikke have fortalt dem, at hvis de overtrådte den ville de **VISSELIG** modtage straffen herfor — **DØDEN**.

Med andre ord, Gud lod mennesket *selv træffe valget*. Det kunne *vælge* den vej der **FORÅRSAGER** alt godt og modtage et evigt liv i lykke. Eller det kunne vælge vejen der **FORÅRSAGER** ondt. Det er **MENNESKEHEDEN** — ikke Gud — der **FORÅRSAGER** alt det onde som tilstedes den. Valget er **MENNESKETS**. Hvad mennesket sår, må det også høste.

Men her er det springende punkt: de måtte tage **HANS ORD** derfor — den åndelige lov er lige så usynlig som tyngdeloven og inertiens lov! De kunne ikke **SE**

denne lov. Men Gud havde FORTALT dem om vejen til det GODE og vejen til det ONDE.

Vi kommer nu til kapitel 3 i Første Mosebog.

„Men slangen var træskere end alle markens andre dyr, som Gud Herren havde gjort” (vers 1).

En stor del af Bibelen er skrevet i symboler — men Bibelen forklarer selv symbolerne. Nu er det naturligvis særdeles gammeldags at tro på en djævel, men Bibelen taler ikke desto mindre om en djævel ved navn Satan. I Åbenbaringen 12,9 og 20,2 forklares det tydeligt at symbolet *slange* står for djævelen.

Læg nu mærke til fristelsen.

Den underfundige fristelse

Satan gik i sin snedighed først til kvinden. Gennem hende fik han ram på manden.

„Og den [han] sagde til kvinden: „Mon Gud virkelig har sagt: I må ikke spise af noget træ i haven? Kvinden svarede: „Vi har lov at spise af frugten på havens træer; kun af frugten på træet midt i haven, sagde Gud, må I ikke spise, ja, I må ikke røre derved, thi så skal I dø!’ Da sagde slangen til kvinden: „I skal *ingenlunde* dø; men Gud ved, at når I spiser deraf, åbnes eders øjne, så I bliver som Gud til at kende godt og ondt” (vers 1-5).

Beretningen tillægger her djævelen skarpsindig snedighed. Han drog først Guds ord i tvivl. Han sagde med andre ord: „I kan ikke stole på Guds ord. Han fortalte jer at I er dødelige og kan dø. Men Han ved bedre; Han ved at I er så fuldkomne at I kan blive GUD.”

Det er UDELUKKENDE GUDS forret at bestemme hvad ret er og hvad synd er — hvad der er godt og hvad der er ondt. Gud har ikke givet mennesket ret eller magt til at bestemme HVAD der er synd — men Han *tvinger* os til at afgøre OM vi vil synde eller adlyde Hans lov.

At kunne bestemme hvad det GODE er kræver skabende kraft til at frembringe og igangsætte sådanne ubøjelige LOVE som denne åndelige lov og fysikkens og

kemiens love — love der AUTOMATISK forårsager det GODE hvis de overholdes og det ONDE hvis de brydes!

Adam og Eva måtte tage GUDS ORD for at de var dødelige og kunne dø. Nu bestred Satan dette. Han sagde at de var UDØDELIGE SJÆLE.

HVEM skulle de tro? De havde intet BEVIS udover Guds ord. Men nu drog Satan dette i tvivl og hævdede det stik modsatte.

Satan sagde at deres intellekt var så stort at de selv kunne bestemme hvad GODT og ondt er. Men det er GUDS forret. „I kan blive GUD!” sagde Satan.

Således appellerede Satan til deres menneskelige FORFÆNGELIGHED. Husk på at de netop var blevet skabt som fuldkomne mennesker. Ikke som guddommelige — men med et fuldkomment *menneskeligt* sind. De lod den tanke komme ind i deres sind at de besad et SÅ STORT intellekt, at de kunne påtage sig det der var GUDS forret, at BESTEMME hvad det GODE er og hvad det ONDE er!

De blev grebet af intellektuel forfængelighed — begejstrede, tryllebundne, berusede ved tanken om dette vældige perspektiv.

Hvordan kunne de egentlig være sikre på at Gud havde fortalt sandheden?

Det første „videnskabelige” eksperiment

De så (vers 6) — de iagttog — at det forbudne træs frugt var *god* at spise af, en lyst for øjet og *god at få forstand af*. Den intellektuelle forfængelighed var vækket. Og i en ekstase af forfængelighed benyttede de sig af *menneskelig fornuft*. De besluttede at *forkaste* den åbenbaring som Gud havde givet dem og at foretage det første VIDENSKABELIGE EKSPERIMENT!

De *tog* af den forbudne frugt og spiste!

De *tiltog sig* Guds forret: at bestemme hvad det GODE og hvad det ONDE er. Dermed *forkastede* de Guds åndelige lovs guddommelige VEJ, og idet de tilsidesatte den, valgte de nødvendigvis *den vej* der overtræder den!

De var PIONERER med hensyn til selv at bestemme

hvad der er *rigtigt* og hvad der er *forkert* — hvad retfærdighed er og hvad synd er. Og menneskeheden har lige siden gjort hvad der i dens egne øjne forekommer at være rigtigt.

Og HVORDAN gjorde de det? De 1) forkastede åbenbaring, 2) benyttede sig af iagttagelse, 3) af eksperimenteren, og 4) af menneskelige fornuftslutninger. Og *det* er præcis den „videnskabelige“ metode som den moderne videnskab benytter sig af i dag!

Og resultatet af dette eksperiment? DE DØDE! De avlede den første ungdomsforbryder, den første morder!

Den VIGTIGSTE dimension i al kundskab MANGLEDE i deres „videnskabelige“ fremgangsmåde!

Hinsides al menneskelig magt

Der er megen livsvigtig, fundamental og væsentlig viden som det IKKE STÅR I MENNESKETS MAGT AT OPDAGE! Så vigtige spørgsmål som: hvad mennesket ER, HVORFOR det er til — HVORFOR det blev anbragt på jorden og med hvilken HENSIGT? Og hvis der er et FORMÅL — HVAD er da dette FORMÅL? Og HVORDAN kan vi virkeliggøre det? Hvad er VEJEN til FRED? Alle nationer søger og stræber efter FRED — men ingen har fundet vejen — i stedet har vi KRIGE! Hvad er livets SANDE VÆRDIER? Denne verden forfølger de FALSKE!

Dette er det mest grundlæggende, det vigtigste menneskene har behov for at KENDE TIL. Men de vil forgæves søge efter svaret. Det kan KUN FINDES gennem åbenbaring.

Endvidere er viden om hvordan og HVORNÅR jorden blev til, hvor gammel den er, hvor længe menneskelivet har eksisteret på den, oprindelsernes mysterium, spørgsmål der optager videnskabsmænds, filosofers og historikers tid, tanker og forskning. Og trods disse bestræbelser kan de alligevel kun fremføre GÆTTEVÆRK, TEORIER og HYPOTESER — INTET BEVIS — bestemt VIDEN kan de KUN opnå gennem åbenbaring.

Ved at spise af den forbudne frugt *tiltog* de første mennesker sig retten til at bestemme hvad der er GODT

og hvad der er ONDT. Jeg gentager — ved at gøre dette, forkastede de det FAKTUM at Guds levende, ubøjelige åndelige lov er VEJEN til det GODE — ÅRSAGEN til alt GODT — og at dens overtrædelse er VEJEN TIL ULYKKE — ÅRSAGEN til alt ondt. Da de såvel som menneskeheden generelt har valgt *selv* at træffe afgørelsen om hvad der er RET, har de nødvendigvis fulgt den VEJ der strider imod Guds lov. De har fulgt DEN VEJ der har skabt hele det uhyre bjerg af ONDER der har begravet denne DØDSSYGE verden!!

De gjorde sig til den levende GUDS konkurrenter. Det er grunden til at der står skrevet i Romerbrevet 8,7: „Kødets attrå er jo fjendskab imod Gud, thi det bøjer sig ikke under GUDS LOV, og det kan heller ikke gøre det.”

Hvad ER den manglende dimension

Hvad er da den MANGLEDE DIMENSION i AL viden?
Det er åbenbaring fra GUD!

For selv om den blev forkastet af de første mennesker — selv om den er blevet forkastet af menneskeheden i almindelighed — gav Gud ikke desto mindre menneskeheden sin ÅBENBARING AF FUNDAMENTAL VIDEN. Vi har den PÅ TRYK! BIBELEN er denne åbenbaring. Den indeholder historie, instruktion, åbenbaring af fundamental viden og profeti.

Den indeholder ikke AL viden. Men den indeholder den grundlæggende, fundamentale viden som *ellers ville være utilgængelig for mennesket!*

Hvad er der da I VEJEN med vore dages produktion af viden? Den vigtigste dimension MANGLER! Jeg har før sagt at vildfarelser i almindelighed kommer af at *antage* en falsk forudsætning og skødesløst tage den for givet uden bevis, og så bygge videre på denne forudsætning. Og når den grundlæggende hypotese eller forudsætning er fejlagtig, bryder hele konstruktionen der er bygget derpå sammen!

Som før nævnt er den moderne videnskabs redskaber *iagttagelser, eksperimenter og ræsonnementer.*

Er der noget forkert ved disse? ALDELES IKKE! Fejltagelsen kommer af at FORKASTE åbenbaring. For åbenbaring er det sande begyndelsesgrundlag. Når menneskene sætter deres egne falske hypoteser i stedet, MANGLER den vigtigste dimension i produktionen af viden!

Guds Ord — Hans INSTRUKTIONSBOG for menneskeheden — er GRUNDLAGET for AL viden. Den er IKKE summen af al viden. Den er grundlaget — den sande forudsætning — udgangspunktet — det princip der styrer vor holdning til erhvervelsen af yderligere viden.

Mennesket BØR forøge sin viden

Gud havde til HENSIGT at menneskene skulle FORØGE DERES SUM AF VIDEN. Han gav os grundlaget — det fundamentale — forudsætningerne — holdningen. Men Han udstyrede os også med synet så vi kan iagttage. Med hænder og fødder så vi kan udforske og måle; så vi kan bygge laboratorier, anstille forsøg og EKSPERIMENTERE. Han gav os et forunderligt INTELLEKT så vi kan TÆNKE.

Hvis et fly fra Singapore med Manila som bestemmelsessted sætter kursen i en forkert retning, vil det måske lande i Indien i stedet for på det rette bestemmelsessted. Det er lige så vigtigt at starte i den rigtige retning udfra de korrekte forudsætninger og med den rette indstilling, når det gælder PRODUKTION AF VIDEN.

Gud ville at menneskene skulle benytte sig af iagttagelser, eksperimenter og menneskelige fornuftslutninger. Han gav os grundlaget — det fundamentale — *starten* i den rigtige retning, med den rette indstilling. Men vore første forfædre forkastede den væsentligste dimension i al viden. Og menneskeheden har fortsat forkastet selve GRUNDLAGET for al viden. Produktionen af viden har fundet sted uden noget grundlag — baseret på falske forudsætninger og fejlagtige hypoteser.

Det er ÅRSAGEN til at menneskeheden's produktion af viden IKKE har formået at løse dens problemer og fjerne verdens onder.

Fabrikanter af mekaniske eller elektriske apparater sender en *brugsanvisning* med deres produkt. Bibelen er vor Skabers BRUGSANVISNING som Han sendte med sit skabelsesprodukt — menneskeheden.

Seks tusinde års menneskelig lidelse, ulykke og kval burde være tilstrækkeligt BEVIS for dem der er villige til at se det, at menneskeheden lige fra vore første forfædre har forkastet den allervigtigste dimension.

Tvunget til at vælge

Som før nævnt, SKABELSEN FINDER STADIG STED. Adam blev tilbudt EVIGT LIV. Han var tvunget til at træffe et valg. Hvis han (og Eva ligeledes) havde valgt at TRO Gud — at acceptere viden fra GUD i stedet for at tage sig retten til at bestemme hvad der er godt og hvad der er ondt — kunne han og Eva have spist af livets træ.

Dette træ symboliserede Guds Helligånd. At spise deraf ville have indgivet dem GUDS liv — ÅNDELIGT liv. Adams skabelse ville da være blevet fuldført i hans levetid. Han ville være blevet *forvandlet* fra dødelig til udødelig — fra at bestå af fysisk stof til at *bestå* af ånd ligesom Gud!

Men de første mennesker forkastede den grundlæggende, åbenbarede viden fra Gud — ligesom menneskeheden har gjort det lige siden. De forkastede den VEJ som Gud viste dem, vejen der ville FORÅRSAGE fred, velstand, lykke og glæde. De begrænsede deres viden til hvad MENNESKESINDET kunne præstere.

ÅRSAGEN til alle onder

Og lige siden har MENNESKEHEDEN forsøgt at gå SINE EGNE VEJE — styre sig selv — og fulgt den vej der drejer sig om at „TAGE” uden omtanke for andres velfærd. Og MENNESKETS VEJ har resulteret i hele det bjerg af ONDER der nu truer med at begrave denne verden.

Heri ligger FORKLARINGEN på al analfabetisme, fattigdom, sygdom, snavs og elendighed som største-delen af menneskeheden lider under.

Heri ligger forklaringen på de ONDER som findes i verdens „mere fremskredne” og „udviklede” områder. Her får folk en UDDANNELSE — men den uhyre væsentligste DIMENSION mangler! Uddannelse uden viden om FORMÅLET med livet. Uddannelse der kan fremstille datamaskiner, sende mennesker til månen og tilbage igen, men ikke løse menneskehedens problemer.

Og HVORFOR? Fordi problemerne er ÅNDELIGE og menneskeheden har forkastet al viden om Guds ÅNDELIGE LOV — den livsform der ville FØRE TIL fred og GODER OVERALT!

Men har Gud overladt en hjemsøgt menneskehed til sin egen skæbne?

PÅ INGEN MÅDE.

Guds ÅNDELIGE SKABELSE foregår stadig.

Det virkelige svar på disse spørgsmål

Det egentlige svar blev givet af Job. „Når en mand dør, mon han da skal leve op igen?” spurgte Job — og svarede: „Så vilde jeg vente alle mine stridsdage, indtil min *afløsning* kom. Du skulde kalde, og jeg skulde svare dig; du skulde *længes efter dine hænders gerning!*” (Job 14,14-15; overs. af 1871.)

Den sidste del af hans udtalelse der ofte overses, er nøglen til hele denne gåde. Læs det igen!

„Du skulde *længes efter dine hænders gerning!*”

Studér det! Job vidste at han blot var Guds hænders værk. Blot et stykke guddommeligt håndværk i Skaberens hænder. Blot et stykke plastisk *ler* i den store Pottemagers hænder.

Vi er Guds håndværk

Profeten Esajas forklarede også dette: „Men du, o Herre, er dog vor Fader, vi er leret, og du har dannet os, værk af din hånd er vi alle” (Esaj. 64,7).

Og når Gud ved opstandelsen kalder os frem fra graven, *længes* Han efter at *færdiggøre* sine hænders værk. Modellen til det færdige åndelige produkt består af fysisk stof — den er leret i menneskelig form.

Skabelsen i Første Mosebog 1 viser hvordan Gud formede og dannede mennesket fysisk i Guds billede. Men som mennesker har vi ikke Guds fuldkomne åndelige KARAKTER. Gud begynder i dette liv med dem af os Han kalder, såfremt vi underkaster os Ham. Han omformer og omdanner os ÅNDELIGT så vi mere og mere bliver Ham lig i åndelig karakter.

Til dette vældige og herlige formål har Gud afsat en periode på SYV TUSINDE ÅR! Hver 24-timers dag i skabelsen i Første Mosebog 1 var et billede på den åndelige skabelses syv tusindårige dage.

Bortset fra dem som Gud kalder specielt og individuelt i de første seks tusindårsdage, overlader Gud det til menneskene at NEDSKRIVE deres egen lektion i form af menneskelige erfaringer. Mennesket traf det VALG at stole på sig selv, under Satans påvirkning og indflydelse. Og for at det kan være hævet over enhver tvivl, lader Gud nu menneskene selv DEMONSTRERE deres hjælpeløshed — uden Guds Helligånd — over for at leve på en måde som fører til fred, lykke og universel velstand.

Eller som en parallel til dette: Gud tillader i disse seks tusindårsdage Satans bedrageriske onde værk. Men på den syvende tusindårsdag får han ikke lov til at udføre sit onde værk — han bliver da lænket mens den levende Kristus bringer verden SANDHED og FRELSE.

Hvad er frelsen?

Lad os nu i korthed se på frelsen. Hvad vil det sige?

„Thi af *nåden* er I frelst ved tro Thi hans *værk* er vi, SKABTE i Kristus Jesus til *gode gerninger*, som Gud forud lagde til rette, for at vi skulle vandre i dem” (Efes. 2,8-10). Bemærk at frelsen kræver GODE GERNINGER.

Dette „vi” betyder i nytestamentlig sprogbrug altid de kristne — de sande omvendte. Vi er da Guds *værk*. Ja! „Skabte” — eller i færd med *at blive* skabt — med hvilken hensigt — med hvilket formål? Bemærk

det! „Til gode gerninger"! Til fuldkommen åndelig karakter!

Nu taler Paulus ikke her om Adams skabelse for seks tusinde år siden. Han taler om kristne der *NU bliver skabt — til gode gerninger*. Vi er *Hans værk — Skaberen arbejder* fortsat. Han udformer, tildanner, *forandrer* os og omformer os så vi får hans egen ædle, retfærdige, hellige, åndelige *karakter*. Ja, Han skaber *i os denne fuldkomne karakter*.

Frelsen er altså *en proces!*

Formålet med vort liv

Men hvor ville „denne verdens gud" (2 Kor. 4,4) gerne forblinde os for dette! Han forsøger at bedrage os og få os til at tro at alt hvad vi behøver at gøre er at „acceptere Kristus" — „uden gerninger" — og hokus-pokus: vi erklæres „frelst."

Men Bibelen åbenbarer at: „Den, som holder ud indtil enden, han *skal* frelses" (Matt. 24,13).

„Derfor, hvis nogen er i Kristus, *er han en ny skabning*" (2 Kor. 5,17). Ja, en *NY SKABELSE!*

„Og *fornyes* i jeres *SINDS* ånd og ifør jer det nye menneske, der *BLEV* [og som er i færd med at blive] *SKABT* i *GUDS* lighed til at leve i den *retfærdighed* og *fromhed*, som hører sandheden til" (Efes. 4,23-24).

Det begynder alt sammen i sindet. Omvendelse, det første skridt mod frelse, er en sindets forandring. Det er i vort sind at vi *tror*. Modtagelsen af Helligånden og dens virke i os er en *fornyelse af sindet*. Gradvist, ved at studere Bibelen, ved at lære at leve efter „hvert Guds ord," ved til stadighed at blive irettesat, altid at bede og underkaste sig Gud, vil selve Guds sind tage bo i én. Og således vil det nye menneske — en hellig, åndelig karakter — *blive skabt* i retfærdighed og i sand fromhed.

Født på ny . . . HVORDAN?

Som et led i denne ny skabelse, Gud udfører i mennesket må mennesket „fødes på ny."

Gud skabte Adam udelukkende af stof. Jesus sagde til Nikodemus: „Hvad der er født af kødet, ER kød"! Derpå forklarede Han at vi må fødes *på ny* for at komme ind i Guds rige. Ikke igen af kødet — ikke ved igen at komme ind i moders liv, som Nikodemus troede at Han mente — men fødes af *Ånden, fødes af Gud*. Ligesom vi blev født af kødet ved en kødelig menneskelig fader, således må vi nu fødes af Ånden ved Gud, den himmelske åndelige Fader.

Og denne proces i Guds store plan startes ved at et menneske først når frem til forståelsen af hvor forkerte dets veje er, når det tænker og lever i strid med Guds åbenbarede love. Det første skridt er anger. *Overgivelse* til Gud den Almægtige!

Men nu er vi kun „lermodellen" i den guddommelige Pottemagers hænder.

Hvis vor tænkning, vore veje, i dette liv forandres så at vi virkelig — i åndelig karakter — bliver en *ny skabning* i Kristus Jesus, i overensstemmelse med Hans vilje, da bliver denne lermode, som nu bearbejdes og formes som Gud ønsker det, til slut forvandlet til en fuldendt åndelig skabning.

Begynder og ender med Kristus

Hele denne skabelse begynder med Kristus og fuldendes ved Ham.

Gud skabte alt *ved* Jesus Kristus (Heb. 1,1-2). Det var altså Jesus der skabte Adam. Men vor *åndelige* skabelse begynder ligeledes i Ham. Det var Ham der blev vort levende forbillede — som kom til verden for at vise vejen — og blev den *førstefødte* af de døde (Romerbrevet 8,29) — det *første* fuldendte åndelige menneske.

Kristus lever

Nu kommer vi til det *endelige* FORMÅL med menneskelivet på jorden.

Det er så overvældende at det sikkert overgår de

flestes fatteevne. Men se det nu med egne øjne i Deres egen Bibel!

Hvert år på den dag der kaldes „påskesøndag” fejrer millioner af mennesker Kristi opstandelse. Men tror de virkelig på at Han opstod fra de døde? Og for den sags skyld, hvor mange tror på at Han når det kommer til stykket virkelig *døde*? Bibelen siger at Han opstod *fra de døde*!

Men hvor mange tror på at Han har *levet* lige siden? Hvor mange tror at den Kristus der *døde*, lever i dag? Hvor mange ved hvad Han har foretaget sig i de sidste 1900 år?

VED DE DET?

Hele Hebræerbrevet er viet til at fortælle os hvad Han har gjort, hvad Han gør nu, og hvad Han vil gøre i fremtiden.

Læs det i Deres Bibel. Vær forberedt på chokerende overraskelser — GLÆDELIGE overraskelser!

Begynd ved begyndelsen — kapitel 1, vers 1: „Efter at Gud fordum mange gange og på mange måder havde talt til fædrene ved profeterne, har han nu ved dagens ende talt til os ved sin Søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden.”

Ordene „alle ting” kunne klarere oversættes „universet.” Der tales her om HELE UNIVERSET!

Fortsæt nu med vers 3: „Han er hans herligheds afglans og hans væsens udtrykte billede . . .” Det græske ord for „udtrykte billede” er *charakter*, og sætningen kunne oversættes klarere „stemplet med Guds egen karakter.” Fortsæt nu: „. . . og bærer alt med sit mægtige ord” (vers 2-3).

En bedre oversættelse er at Han opretholder hele universet ved Hans ords kraft.

Med andre ord, Gud den Almægtige, Faderen i Guds rige — som er Guds FAMILIE — har givet den opstandne, levende Kristus, Hans søn, den udøvende magt i administrationen af Guds styrelse *af hele det vældige univers!*

Adskillige gange i Bibelen kaldes omvendte kristne som har modtaget Guds Helligånd, Guds arvinger og Jesu Kristi medarvinger (Rom. 8,17; Gal. 3,29; 4,7; Tit. 3,7, osv.). Men vil det da sige at vi faktisk er bestemt til at styre hele dette vældige UNIVERS SAMMEN MED Kristus?

Begynd nu i Hebræerbrevet 2,6 hvor der citeres fra Salmerne 8,5-7; der spørges: „Hvad er et menneske, at du kommer ham i hu?”

Ja, hvad er et syndigt, dødeligt menneske at Gud skulle interessere sig for ham?

Hvad er DE — at Gud skulle interessere sig for DEM? Læg vel mærke til det utrolige svar.

Det transcendentale formål

„Du gjorde ham en kort tid ringere end englene” (Heb. 2,7). Ja, skønt mennesket nu er langt højerestående end dyrene, er det dog lavere end englene der består af ånd (se Heb. 1,5-7.13-14).

Fortsæt i vers 7: „...med herlighed og ære kronede du ham, alt lagde du under hans fødder. Når han lagde alt under ham, undtog han jo intet fra at være ham underlagt” (vers 8).

I kapitel 1 der citeredes ovenfor kan „alle ting” også oversættes „universet.” Kan det da betyde at Gud har underlagt mennesket hele det enorme univers? Dette forekommer så fuldstændig fantastisk at selv teologer ikke har kunnet tro det! Men bemærk den sidste sætning i dette vers: „Vel ser vi endnu ikke, at alt er ham underlagt.”

Vi skal arve universet

Dette forklarer sagen. Gud har *endnu ikke* givet mennesket kontrol og magt over hele det uhyre univers. Ikke så længe vi endnu er menneskelige! Menneskene har hidtil bevist at de er ude af stand til blot at styre *dem selv* her på jorden! Nej, vi ser *endnu ikke* at menneskene har en så fantastisk magt.

Men hvad *ser* vi da nu?

Fortsæt med vers 9: „Men, ham, som en kort tid var blevet gjort ringere end englene, Jesus...” — gjort dødelig ligesom vi nu er — „... ham ser vi, fordi han led døden, kronet med herlighed og ære...” — som forklaret i første kapitel — **KRONET** — som udøvende **REGENT** over universet — „... for at det ved Guds nåde skulle komme alle til gode, at han havde smagt døden. Thi når han, for hvis skyld alt er til, og ved hvem alt er blevet til...” — Gud skabte alt **VED** Jesus Kristus (Kol. 1,16) — „... ville føre mange sønner til herlighed, sømmede det sig for ham at føre deres frelses banebryder til fuldendelse [fuldkommelse; rev. overs af 1907] gennem lidelser” (vers 10).

Begriber De hvad det vil sige?

„Ville føre mange sønner til herlighed...” Vi mennesker der angrrer, begynder at **TRO** på Gud — tro hvad Han siger — tro hvad Han åbenbarer — have tiltro til den **VIDEN** som Han nu åbenbarer for os gennem Bibelen — i stedet for at forkaste viden fra Ham som Adam og Eva gjorde — og som de fleste inden for videnskab og højere uddannelse gør — vi bliver Guds **SØNNER** når Han giver os sin Helligånd. Vi er de **SØNNER** som Han fører til denne højeste **HERLIGHED**!

Hvordan Kristus blev gjort fuldkommen

Forstå nu dette: „... at føre deres frelses **BANE-BRYDER** til fuldkommelse...” Kristus er vor frelses **BANE-BRYDER**. Dette kan også oversættes **PIONÉR**, Han der forud for os er gået ind til denne uforlignelige **HERLIGHED**. Han har allerede *arvet* alt — universet!

Men bemærk videre: „at føre deres frelses banebryder **TIL FULDKOMMELSE**” — **HVORDAN?** Hvordan blev selv Kristus gjort fuldkommen? — „**GENNEM LIDELSE**”!

Og bemærk i vers 11: „... derfor skammer han sig ikke ved at kalde dem brødre.” Kristus i al sin **HERLIGHED** skammer sig ikke ved at kalde os — som har Hans Ånd — som stoler på og adlyder Ham — **BRØDRE**!

„Skønt han var Søn, lærte han lydighed af det, han led, og da han havde nået fuldendelsen [fuldkom-

melsen], *blev han ophav til evig frelse* for alle, som er lydige mod ham" (Heb. 5,8-9).

Der har vi det igen. Jesus er vor frelses *ophav* — Han beskrev frelsen gennem sine oplevelser, og det var første gang den blev beskrevet — Han var det *første* menneske der opnåede frelse — opnåede fuldent, perfekt karakter!

Jesus lærte! Han led! Men herved opnåede Han fuldkommenhed.

Ser De det?

Begynder De at forstå det?

Satan spolerede ikke Guds plan. Alt hvad der er sket vidste Gud på forhånd, og Han *tillod* det med en bestemt hensigt. Frelsen er ikke en udbedring af skaden — ikke en genoprettelse af en tilstand der er „lige så god" som Adams før „syndefaldet." Nej, det var blot *begyndelsen* — den *fysiske* skabelse. Frelsen er den vældige *åndelige* skabelse. Gennem den skaber Gud i os noget der er uendelig meget højere end Adams tilstand før han syndede.

Ser De nu HVAD Gud er i færd med at skabe i Dem og i mig?

Han skaber noget der er højere end englens og ærkeenglens. Han skaber det største mesterstykke i hele Guds skabelse... væsener med hellig, fuldkommen åndelig karakter.

Og hvad er da karakter?

Hvad åndelig, retfærdig karakter er

Den fuldkomne karakter således som Gud danner den i os kommer til udtryk i at en person til sidst er udødeliggjort, og som et selvstændigt væsen separat fra Gud af *egen fri vilje* har indset og *valgt* at *gøre* det *rette*. Og det betyder at tro på og vide at det Gud siger er SANDHEDEN.

En livløs klippeblok kan rulle ned ad bakke på grund af tyngdekraften. Vandet i åer og floder følger deres leje ud i havet. Vældige planeter, nogle af dem mange gange større end jorden, *må* bevæge sig i den

bane som Gud har fastsat. Disse ting er betagende eksempler på Guds skabende kraft. Men disse ting er livløse — de har intet sind, ingen fri vilje, ingen karakter.

Umælende dyr synder ikke. De ved ikke nok til at kunne synde. De handler efter instinkt eller i overensstemmelse med den træning som andre har givet dem. De har ikke denne karakter.

Karakter er at besidde og vise kærlighed, tålmodighed, barmhjertighed, tro, venlighed, mildhed, ydmyghed, mådehold, selvbeherskelse, og den rette selvkontrol. Karakter indbefatter viden, visdom, målsætning og evner; alt sammen vel afbalanceret og udviklet gennem selvstændig viljefrihed.

Hellig, retfærdig karakter er noget der *kun* kan udvikles ved erfaring. Men erfaring kræver tid, forudsætter omstændigheder. Og derfor skaber Gud den tid og de omstændigheder der hjælper os med at udvikle karakter.

Gud skabte da først mennesket af kød og blod — af stof — i Guds *billede* (og „billede” betyder form og skikkelse, ikke det man består af). Og i løbet af syv tusinde års erfaring fører Gud den menneskelige familie gennem en proces som resulterer i at „ligesom vi har båret den jordiskes billede [mennesket Adam], således skal vi også bære den himmelskes billede!” — den „sidste” Adam — Jesus Kristus udødeliggjort (1 Kor. 15,49).

Ja, når vi omsider er formet, dannet og skabt efter Guds plan, skal vi blive HAM LIG, *thi vi skal se Ham som Han er* (1 Joh. 3,1-2).

HVORFOR alle disse menneskelige lidelser?

Der er kun to hovedprincipper at leve efter — Guds vej, Guds lov opsummeret i de ti bud, og Satans vej der er baseret på konkurrence, begær, forfængelighed, tomhed.

Al lidelse — al ulykke, frygt, elendighed og død skyldes *overtrædelse* af Guds lov. At *leve* efter kær-

lighedens vældige lov er da den eneste vej til fred, lykke og glæde.

Gud anbragte mennesket på denne klode for at det skulle lære denne lektie — lære den af generationers erfaring.

Ja, også vi lærer af lidelser. Gud har åbenbaret den sande vej — Hans åbenbaring har altid været tilgængelig for menneskene. Men menneskene som har fået viljens frihed har altid vendt Gud og Guds sande vej ryggen. Og selv om menneskeheden som helhed stadig nægter at indse eller lære denne lektie, er den uudsletteligt nedskrevet i den menneskelige erfarings historie.

Vi lærer af erfaring. Og af lidelser. Her har vi da selve de ingredienser hvoraf karakter dannes.

Hvordan vi vil blive

Når denne guddommelige KARAKTER først er udviklet i os, hvordan vil vi da se ud *i opstandelsen*?

Allerede *nu* i dette liv er den sande omvendte kristne som har modtaget og som ledes af Guds Helligånd, en SØN af Gud. I bøn henvender han sig til Gud som sin „Fader.”

Læs det i Deres Bibel: „I elskede, nu er vi Guds børn [sønner], og det er endnu ikke åbenbaret, hvad vi engang skal blive” (1 Joh. 3,2). Hvad vi skal blive er endnu ikke indlysende — er endnu ikke åbenbart — kan endnu ikke SES. Fortsæt: „Men vi ved, at når Han åbenbares, skal vi blive ham lige, thi vi skal [da] se ham, som han er.” Vort udseende vil da være ligesom Kristi udseende er *nu*.

Og hvordan ser Kristus ud nu?

Hans udseende beskrives i Åbenbaringen 1,14-16: „Hans hoved og hår var hvidt som hvid uld, som sne, og hans øjne som flammende ild; og hans fødder lignede skinnende malm, når den gløder i ovnen; og hans røst var som mange vandes brusen . . . og hans udseende var som solen, når den skinner i sin kraft.”

Men når vi først virkelig er blevet født af Gud — er kommet i Hans rige — Hans FAMILIE — ved opstandelsen, vil vi *bestå af ånd*. Vi skal blive *som* Gud og *som* Kristus nu er, fuldstændig uden synd. „Enhver, der er født af Gud, gør ikke synd, thi Guds sæd bliver i ham; ja, *han kan ikke synde*, fordi han er født af Gud” (1 Joh. 3,9).

Ligesom Kristus blev født af Gud ved opstandelsen (Romerbrevet 1,3-4), således skal vi også blive det. „Thi dem, han forud har kendt, dem har han også forudbestemt til at blive hans Søns billede lige, så han kan være den førstefødte blandt mange brødre” (Rom. 8,29).

På det tidspunkt vil vi blive forvandlet fra at være dødelige til at være udødelige. „Det borgersamfund, vi tilhører, er jo i himlene, og derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser; han skal forvandle vort fornedrelseslegeme og give det samme skikkelse som hans herlighedslegeme . . .” (Fil. 3,20-21).

Begynder De at forstå hvorfor De blev født?

En vis religion tror at slutresultatet på menneskelivet er „nirvana” — det absolutte ophør af alt. Hvor herlig SANDHEDEN dog er — der lover os det stik modsatte!

Forstå nu hvorfor De blev født!

Formålet med livet er at Gud faktisk i os genskaber *sig selv* — „formerer sig” efter *Hans* egen art — for vi bliver efter virkelig omvendelse faktisk *undfanget* som Guds sønner (skønt endnu ikke fødte). Og ved at studere Guds åbenbaring i Hans Ord, ved at leve efter hvert Guds ord; ved stadig bøn, daglige erfaringer med vanskeligheder og prøvelser, vokser vi åndeligt og bliver mere og mere Gud lig, indtil vi ved opstandelsen i ét nu bliver forandret fra at være dødelige til at være *udødelige* — bestående af ånd — vi vil da blive *født* af Gud — bogstaveligt født ind i Guds FAMILIE!

For husk på at ordet „Gud” i Første Mosebog 1,1,

er oversat fra det hebraiske ord *Elohim*. *Elohim* betyder ÉN GUD — ikke mange guder. Men denne ENE GUD er en guddommelig FAMILIE — et RIGE. Der er kun én sand kirke — kun én, men mange medlemmer (1 Kor. 12,20).

På samme måde er det med Gud.

Som illustration af dette har vi mineralriget, planteriget, dyreriget og det *menneskelige* rige i denne materielle verden. I den åndelige verden findes der englenes rige, og højt hævet over alt andet, Guds rige. Et menneske — af kød og blod — kan ikke komme ind i Guds rige (Joh. 3,6; 1 Kor. 15,50), men den der er født af Gud, kan.

Vort fantastiske, utrolige potentiel

Fatter De hvad det vil sige? Formålet med Deres eksistens er at De til slut skal fødes ind i Guds rige — hvilket vil sige den guddommelige FAMILIE.

Når De fuldt ud fatter denne overvældende, vidunderlige sandhed, vil Deres sind fyldes med ubeskrivelig glæde. Den giver livet en ny mening som er så vidunderlig at De aldrig vil kunne fatte dens storheds fulde højder.

Det betyder naturligvis fuldstændig afstandtagen fra og fornægtelse af de skadelige handlinger og forkerte veje som fejlagtigt forekommer så glansfulde og tillokkende for denne verden.

Deres øjne vil omsider åbnes for det store bedrag — skæl vil falde fra Deres forblindede øjne — De vil se livets mening, dets vældige formål, sådan som De aldrig har drømt om at det kunne være. At opgive denne verdens onder, fristelser og faldgruber — dens snarer og bedrag som har været så tillokkende og som blot ender i sorg og lidelse — er som at bryde ud fra det dybeste mørke — ud i herlighedens sande lys, lykke og glæde i al evighed!

De vil fryde Dem som Peter sagde det i 1 Pet. 1,8: „...med en usigelig og forherliget GLÆDE”!



BIBELLEN er NU-bogen

Tro det om De vil — Bibelen blev skrevet for vor tid, for denne tidsalder — denne generation! Bibelen er den mest up to date bog, De kan læse i dag.

I denne „bog som ingen kender“ åbenbares årsagen til alle vore dages problemer — til sociale og økonomiske

problemer, ja endda til problemet: menneskehedens udslettelse ved kernevåben — en trussel som hænger over os i dag.

Bibelen viser hvorhen verdensbegivenhederne vil føre os, og hvad det endelige resultat vil blive.

Men ironisk nok er denne „Bøgernes Bog“ den mindst forståede af alle bøger!

Hvorfor?

Fordi de fleste der forsøger at læse Bibelen simpelt hen ikke kan forstå den. Følgelig antages det at den er forældet og uden relevans til vor moderne tidsalder.

Men den kan forstås.

I snart to årtier har Ambassador College ved hjælp af Korrespondancekurset hjulpet tusinder af studerende med at forstå Bibelen. Dette enestående kursus i *bibelsk forståelse* har givet mere end 200.000 studerende i så godt som ethvert land i verden, større viden og bedre forståelse af Bibelen.

Dette kursus er tilrettelagt så det vejleder Dem i et systematisk studium af Deres egen Bibel — Bibelen er den eneste lærebog.

Mange emner af umådelig stor betydning for Dem i den fantastiske trykknapp-verden vi lever i, bliver omhyggeligt gennemgået og klarlagt ved hjælp af hver månedlig lektion.

Der er ingen opgaver eller prøver, som De skal sende ind til os. De vurderer selv Deres egen fremgang. Og der er overhovedet intet undervisningsgebyr — kurset er absolut gratis!

Skriv blot til nedenstående adresse og bed om at blive tilmeldt. De vil ikke fortryde det.

Skandinavisk afdeling

Box 111, St. Albans, Herts.
England

POSTADRESSER VERDEN OVER:

I SKANDINAVIEN OG ENGLAND

P. O. Box 111
St. Albans, Herts.
England

I TYSKLAND

Postfach 1324
(4) Düsseldorf 1
Vesttyskland

I AFRIKA

P. O. Box 1060
Johannesburg, Transvaal
Republic of South Africa

PÅ FILIPPINERNE

P. O. Box 1111
Makati, Rizal D-708

I AUSTRALIEN

P. O. Box 345
North Sydney, NSW 2060
Australien

I CANADA

P. O. Box 44, Sta. A
Vancouver 1, B.C.
Canada

I FRANKRIG, SCHWEIZ OG BELGIEN

Le MONDE A VENIR
91, rue de la Servette
Case postale 10
CH-1211 Geneve 7
Schweiz

I ISRAEL

P. O. Box 19/0111
Jerusalem, Israel

I LATINAMERIKA

P. O. Box 5-595
México 5, D.F.

I HOLLAND & BELGIEN

Postbus 496
Arnhem, Nederland

I NEW ZEALAND

P. O. Box 2709
Auckland 1, New Zealand

I DE FORENEDE STATER

AMBASSADOR COLLEGE PRESS
P. O. Box 111
Pasadena, California 91109

DENNE PJECE ER IKKE TIL SALG. Den udsendes som en oplysningstjeneste i offentlighedens interesse af Ambassador College — muligjort af bidrag fra personer som frivilligt er blevet medarbejdere og som støtter dette verdensomspændende værk. Ambassador College er som en særskilt organisation associeret med kirken, Worldwide Church of God, og en del af dette værks økonomiske behov dækkes af denne kirke. Udgiverne har intet at sælge, og skønt bidrag modtages med taknemmelighed, bliver offentligheden dog aldrig anmodet om at bidrage.

